

## *Psalmen bij het zoeken van de weg*



Als we willen weten hoe we eruitzien, pakken we een spiegel. Zo kunnen we ook de Psalmen lezen om erachter te komen wie we zijn. Een spiegel is een uitstekend middel om iets te weten te komen over ons uiterlijk; door de Psalmen te lezen, leren we ons zelf zien. Kwetsbaar, angstig of dankbaar. In de Psalmen ontdek je ook de verlangens van je hart, het donker, licht en blijdschap. Hoe kunnen bij alle vervreemding juist de psalmen ouderen en jongeren aanspreken? Samen willen we luisteren naar de veelstemmigheid van de Psalmen. Iedereen is van harte welkom.

We hebben deze keer gekozen voor de dinsdagmiddag zodat (jonge)ouders die schoolgaande kinderen hebben in de gelegenheid zijn om aan te schuiven. Daarnaast zijn de mensen die 's avonds liever niet meer te deur uitgaan zeker van harte welkom.

**Waar:** : Nieuw Clarenberg

**Wanneer** : dinsdag 27 nov. 2018, 15 jan., 12 feb., 5 mrt. 2019

**Hoe laat** : 13.30-15.00 uur

**Predikant** : ds. Hendri Pap