

## Voltooid leven



“Voltooid leven” houdt de gemoederen in Nederland sinds enkele jaren behoorlijk bezig. In de media, de politieke partijen, de regering en de medische wereld buitelen de meningen over elkaar. Zouden we niet beter kunnen luisteren naar hoe God ons in de Bijbel laat zien hoe we met leven moeten omgaan? Vanavond luisteren we met name naar de Psalmen. In de Psalmen leer je anders te kijken naar jezelf, je eigen leven, je angst en je liefde. We willen met elkaar het gesprek aan over dit moeilijke onderwerp.

**Waar** : Johanneskerk  
**Wanneer** : woensdag 14 november 2018  
**Hoe laat** : 20.00 uur  
**Predikant** : ds. Hendri Pap  
**Gast spreker** : drs. Arie Ruitenbeek, voormalig huisarts in Vollenhove; momenteel als docent verbonden aan de Rijksuniversiteit van Groningen.