

# Welkom:



## Wekelijkse Vesper

In de Grote Kerk te Vollenhove elke woensdag om 19.15 uur

Ook dit seizoen willen we elke woensdagavond een vesper houden. Dat is een kort moment van stilte, schriftlezing en gebed.

### Het doel van deze wekelijkse activiteit is meervoudig:

- Het stimuleren van het gebedsleven van gemeenteleden
- Het regelmatig openstellen van het kerkgebouw als plaats voor rust, bezinning en gebed
- Het creëren van rustmomenten in een turbulente samenleving

Dit seizoen hebben we ervoor gekozen om elke woensdag op één plek, de Grote Kerk, samen te komen en dus niet te rouleren over de kerken. Op die manier hoeft u nooit te twijfelen waar de vesper ook al weer was. Een vaste plaats en een vaste tijd dus!

### De Grote Kerk elke woensdag om 19.15 uur.

Deze vespers zullen afwisselend worden geleid door predikanten en gemeenteleden. Mocht u hieraan mee willen werken, geef het dan door aan één van de predikanten!

We beginnen op **woensdag 3 oktober** en gaan door tot Pasen. Iedereen is van harte welkom!