

Rusteloosheid en de helende kracht van het gezongen evangelie

De avond voor Vorming en Toerusting met ds. Pap van 27 november, die vanwege de storm niet kon doorgaan, staat nu gepland op D.V. woensdagavond 11 december om 20.00 uur



Veel mensen, jong en oud, kennen stress, de druk van het leven; het maakt onrustig. Muziek kan uitdrukking geven aan die onrust. In christelijke muziek wordt ook vaak gezongen over rust en vrede. Denk aan 'Rust mijn ziel uw God is koning...'. Veel psalmen en liederen kunnen ons

helpen om innerlijke rust te vinden, door woorden en gedachten die ons richten op God. In de Bijbel horen we meermaals de oproep om te zingen en te spelen. 'Zing voor de HEER een nieuw lied! (Psalm 96:1) 'Loof Hem met hoorgeschal, met harp en lier' (Psalm 150).

Tijdens een avond van Vorming en Toerusting, **woensdag 11 december (20:00 – 21:30 uur)**, willen we ons richten op muziek en zang die rust en veiligheid kan bieden en tegelijk uitdrukking zijn van de wens om God te eren. Zoals Bach onder heel wat composities schreef: Soli Deo Gloria. In elke cultuur en in elke tijd klinkt die lof anders. Deze avond willen we zelf liederen zingen maar ook luisteren naar de muziek van Arvo Pärt, een componist geboren in 1935, die voor vele tijdgenoten een bron is van vreugde en vrede.

De avond wordt geleid door **ds. H.J.H. Pap uit Kerkenveld** en vindt plaats in **de Hervormde Kapel, Molenstraat 33 in Sint Jans klooster. De start is om 20:00 uur.**

