

Tijd voor een nieuw christendom



Allerlei theologen, waaronder namens als Brian D. McLaren en Alain Verheij, gaan op zoek naar nieuwe manieren van geloven, van leven en dienen zoals Jezus dat wilde. Ze schetsen lijnen van wat je een nieuw christendom zou kunnen noemen.

'Lazarus', het online platform dat zoekt naar 'nieuwe woorden en manieren om te geloven' geeft prikkelende richtingwijzers voor zo'n nieuw christendom.

1. Stop met geloven, wordt leerling.
2. Stop met gastvrijheid, wordt gast.
3. Stop met de kerk. Stop met vergaderen en laat je raken door God.
4. Stop met de marketing.
5. Stop de Show.

Over dit nieuwe christendom, haar nut en noodzaak, gaan we met elkaar in gesprek. Deel jij de zoektocht, of wil jij het houden bij het oude? Wat zou jij willen meenemen uit de traditie, en wat laat je achter je?

Waar : Johanneskerk
Wanneer : donderdag 28 feb. 2019
Hoe laat : 20.00 uur
Predikant : ds. Marijn Rohaan