

Bloemwerk bij het project 'Lichtdragers van God'



In de Adventsweken en met Kerst volgen wij ook met het bloemwerk dit project van de LICHTBRENGERS.

Elke zondag is de grote groene krans te zien met klimop, de trouw van de Eeuwige, en conifeer, de levensboom - altijd groen. Per week komt er een kleurig lint bij en een kleurige bloem.

1e Advent (thema - in nood): rood lint en een rode bloem. Het blad is de drager van de liefde van God.

2e Advent (thema - vanuit kleingeloof): groen lint en een groene bloem. Het blad draagt het nieuwe begin: een jong meisje dat zich vol vertrouwen schikt in de boodschap van God.

3e Advent (thema - vol vertrouwen): geel lint en een gele bloem. Geel als kleur van de zon - het licht van de aarde. Het blad draagt de verwachting die de vrouwen met elkaar delen.

4e advent (thema - geholpen door medegelovigen): blauw lint en een blauwe bloem. De blauwe bloem verwijst naar Gods genade, naar de doop in de Jordaan.

Kerst: wit lint en witte bloemen. Wit is de kleur van het feest. De bladeren dragen de belofte zoals eens gegeven: de geboorte van het Kind in de kribbe. Ook wij worden lichtdragers van het Licht van God.

De bloemencommissie