



De Koptische Christenen

Lessen van de Kopten.

Verbonden zijn met de verdrukke kerk.

In het voorjaar van 2016 maakte ik deel uit van een groepsreis van Open Doors naar Egypte en Jordanië.

Tijdens deze reis hebben we Koptische christenen ontmoet en gesproken.

Christenen hebben het in Egypte niet gemakkelijk. De verdrukking is vanaf de zgn. Arabische Lente in 2011 alleen maar toegenomen.

Graag vertel ik over ervaringen tijdens deze reis, spreken we door over wat wij kunnen betekenen en welke lessen wij kunnen leren van onze Koptische medechristenen.

Waar : Johanneskerk

Wanneer : donderdag 24 januari 2019

Hoe laat : 20.00 uur

Leiding : Arend Dekker, kerkelijk werker GKV Vollenhove