

Het Kerkportaal



**Kerkblad
van de
Gereformeerde
Kerk
Vollenhove**

45e jaargang – nummer 8 – 13 maart 2025

Wat wil de Gereformeerde Kerk Vollenhove voor een gemeente zijn?

De gemeente geeft Gods liefde vorm door een gastvrije, wervende en dienende gemeenschap te zijn, die Jezus navolgt en zich laat vullen door de Geest. Onze grondslag is de Bijbel.

We zijn onderdeel van de wereldwijde christelijke kerk. We bieden ruimte voor ieders persoonlijke weg met God.

do.	13 mrt.	Ester 9,16-26a
vr.	14 mrt.	Ester 9,26b–10,3
za.	15 mrt.	1 Korintiërs 13,1-13
zo.	16 mrt.	Lucas 9,1-9
ma.	17 mrt.	Lucas 9,10-17
di.	18 mrt.	Lucas 9,18-27
wo.	19 mrt.	Lucas 9,28-36
do.	20 mrt.	Lucas 9,37-50
vr.	21 mrt.	Jesaja 50,4-11
za.	22 mrt.	Jesaja 51,1-8
zo.	23 mrt.	Jesaja 51,9-16
ma.	24 mrt.	Jesaja 51,17-23
di.	25 mrt.	Jesaja 52,1-6
wo.	26 mrt.	Jesaja 52,7-12
do.	27 mrt.	Jesaja 52,13—53:6
vr.	28 mrt.	Jesaja 53,7-12
za.	29 mrt.	Jesaja 54,1-10
zo.	30 mrt.	Jesaja 54,11-17
ma.	31 mrt.	Jesaja 55,1-13
di.	1 apr.	Jesaja 56,1-8
wo.	2 apr.	Jesaja 56,9-57,6
do.	3 apr.	Jesaja 57,7-13

Uit de gemeente

Een Bijbel met een verhaal

In juli 1990 nam ik afscheid van basisschool De Akker. Meester Hans overhandigde mij toen een Bijbel en las het gedicht voor dat hij voorin had geplakt op een blauw papiertje:

Bij het afscheid van mijn leerlingen

*Nu ga je weg – nu zul je moeten kiezen
hoe je je leven verder leven wilt.
Je zult een stuk bescherming gaan verliezen:
je wordt nu uit het warme nest getild
en zult op eigen wieken moeten drijven.
Je vliegt nog niet zo hoog in het begin,
want het is moeilijk, drijvende te blijven;
de grond verdwijnt, je vliegt de wolken in.
Wij kunnen nauwelijks je vlucht nog volgen:
wij staan met beide benen op de grond;
het is een lange weg van nu naar morgen,
en soms draai je alleen maar in het rond.
Vlieg nu maar uit, dat moet toch ééns gebeuren,
ik hoop, dat je de goede kant opgaat;
misschien kies je een weg die je eens zult betreuren –
keer dan maar om, daarvoor is 't nooit te laat.
Denk aan de adelaar: wanneer de bange
jongen uitvliegen op hun eerste vlucht,
dan vliegt hij onder ze, om z' op te vangen
wanneer ze dreigen neer te vallen uit de lucht.
Zó wil de Heer ook altijd voor je zorgen.
Vlieg dus maar uit: je wordt met zorg behoed.
Het wordt een góede vlucht van hier naar morgen,
zèlfs als je door de wolken vliegen moet!*

Een mooi gedicht dat altijd relevant blijft. Ook nu nog voel ik me nauwelijks uitgevlogen. Gods zorgzame leiding heb ik in ieder geval nog elke dag nodig. Zonder lukt het leven niet.

De Bijbel die ik toen van school kreeg is inmiddels zijn rug verloren en bovenop zitten vlekken Oost-Indische inkt uit mijn tekendoos van de middelbare school. Het is een Bijbel geworden met een verhaal. Of liever

nog: met twee verhalen. Het vertelt iets over mijn (levens)reis met de Bijbel. En het vertelt het verhaal dat God ons wil vertellen. Met beide verhalen blijf ik bezig.

Dit was mijn eerste eigen Bijbel. Nu heb ik er veel meer, in talloze versies, talen en bewerkingen. Maar deze eerste blijft bijzonder en zal ik niet snel weg doen.

In de Grote Kerk in Vollenhove is deze maand maart een expositie te zien van Bijbels met een verhaal. Na elke morgenkerkdienst is die expositie te bekijken. Bijzondere Bijbels met bijzondere verhalen. Op zaterdag 15 maart om 14.00 uur is de Grote Kerk open voor een symposium rond het onderwerp "Een Bijbel met een verhaal". Iedereen is van harte welkom om aan te schuiven.

Wat is het verhaal van jouw Bijbel, van uw Bijbel?

Gemeentekroniek

Afgelopen tijd hoorde ik van twee vervelende valpartijen waardoor mensen in het ziekenhuis kwamen en geopereerd moesten worden. In Psalm 94:18 staat

*Toen ik dacht: Mijn voet glijdt weg,
hield Uw trouw mij staande, Heer.*

Op het eerste gezicht lijkt dat een heel passende tekst. Het gaat over iemand die valt of dreigt te vallen. Maar zo letterlijk wordt deze Psalmtekst natuurlijk niet bedoeld. God geeft niet op dezelfde manier steun als een wandelstok of rollator. Het is de psalmist te doen om het besef dat God er altijd voor ons wil zijn. Dat blijkt ook uit het vers dat er direct op volgt:

*Toen ik door zorgen werd overstelpt,
was uw troost de vreugde van mijn ziel.*

Ik hoop dat we Gods troost en trouw mogen ervaren in tijden dat we het moeilijk hebben. Dat we elkaar nabij kunnen zijn in meeleven en omzien. Dat is de taak die we als gemeente hebben.

P.M. (i.v.m. privacy)

P.M. (i.v.m. privacy)

Op vrijdag 21 februari overleed Ans Winters-Kooi in de leeftijd van 93 jaar. Op de rouwkaart stond het volgende:

Eens komt de grote zomer (Liedboek 747)

Onze lieve moeder, oma en overgrootmoeder is van ons heengegaan. We zijn dankbaar voor alles wat zij tijdens haar leven aan ons gaf.

Antje (Ans) Winters-Kooi
1 oktober 1931 – 21 februari 2025

Sinds 4 juli 2015 weduwe van Gerrit Winters

Henk en Jacoline	Ineke en John, Marian en Marc, Esther en Reinder, Gerrit en Debbie
Aty en Gerrit	Frank en Liesbeth, Annet en Martijn, Trudy en Julien
Gea en Ronald Albert † en Renee Cor en Wendy	Jeroen en Sanne, Remon en Wendy
Christiaan en Astrid	Jessey en Janneke, Levi en achterkleinkinderen

Ze hield zo van bloemen
Correspondentieadres: Het Goor 7, 8325 BX Vollenhove

De dankdienst voor het leven van Ans Winters-Kooi werd gehouden op 28 februari 2025. Aansluitend is ze begraven op begraafplaats Toutenburg. We wensen familie en vrienden sterkte en Gods zegen bij het dragen van dit verdriet en gemis.

Graag hoor ik het als u/je te maken hebt met vreugde of verdriet; of me wilt spreken, om welke reden dan ook. Ik zie er naar uit om bij u/je langs te komen.

ds. Douwe Wijmenga 06 5870 0301 – predikant@maria-kerk.nl

Bezoek van de ouderlingen

Wanneer er behoefte is aan pastorale aandacht – een bezoekje, een gesprek, zomaar even bijpraten –, dan kunt u/jij contact opnemen met één van de ouderlingen. Dat hoeft niet de eigen wijkouderling zijn, u/jij mag zelf een keuze maken. Onze telefoonnummers staan hieronder vermeld.

Elsbeth Folkerts	06 3722 7324
Esther Haasjes	06 2747 0064
Gert Hulleman	06 2508 7408
Wouter Verkerk	06 2655 2799
Geke Winters	06 2259 1251
Steven Winters	06 5982 7290

In memoriam Ans Winters-Kooi

Antje Kooi werd op 1 oktober 1931 geboren in het Groningse Ezinge als tweede van zes kinderen. Haar zus Geertje overleed in oorlogstijd op negenjarige leeftijd. Dat heeft de jeugd van Ans getekend. De oorlog was spannend. Er waren onderduikers in huis. De muren hebben oren. Op latere leeftijd heeft Antje, Ans geen behoefte om oorlogsboeken te lezen.

De middelbare school volgde ze in de stad Groningen. Daar zag ze na de bevrijding de Koningin op het bordes. Dat maakte diepe indruk.

In 1948 komt Ans naar Vollenhove om te werken als verpleegster in het noodziekenhuis hier. Hoewel ze er geen opleiding voor heeft gehad, werkt ze vol zorgzaamheid en ijver.

Als dochter van een kolenboer had ze gezegd: ik ga nooit trouwen met een kolenboer. Toch werd ze verliefd om Gerrit Winters. Ze trouwen op 15 juli 1953. Ans wordt een Venose. Tot op het laatst, in de rolstoel, gaat ze in gesprek met deze en gene, en kent erg veel mensen.

Samen krijgen Gerrit en Ans zes kinderen: Henk, Aty, Gea, Albert, Cor en Christiaan. Van allemaal houdt ze evenveel en ze weet wat ieder van hen nodig heeft aan liefde en ondersteuning.

Thuis doet ze de huishouding, houdt de boekhouding van het bedrijf bij, neemt bestellingen op en mag daarnaast nog graag zingen in het koor de Zeeklank. Ze is actief in het kerkenwerk, is een periode ouderling geweest. Enkele jaren heeft ze in het schoolbestuur gezeten. En bij de vrouwenvereniging NCVB heeft ze meerdere jaren verschillende functies bekleed. Ook volgde ze trouw het nieuws en de politiek.

Haar leven lang is haar gezondheid problematisch door astma, bronchitis. Zeker toen daar nog geen goede medicijnen tegen waren. Meerdere malen krijgt ze longontsteking. Toch blijft ze altijd positief en optimistisch.

Als ze in contact is met mensen, treedt ze hen tegemoet met open blik. Ze had steeds belangstelling voor anderen. Ze mocht graag praten, maar kon ook goed luisteren.

Toen er kleinkinderen en achterkleinkinderen kwamen, kon ze zich enorm in hen verheugen en wist ze goed wat iedereen deed. Ze volgde iedereen en genoot ervan met volle teugen.

Ans heeft haar man Gerrit verzorgd toen hij ziek was. Hij overleed op 4 juli 2015 en ze bleef vertellen dat ze het samen zo goed hadden gehad en dat ze zo blij waren met de kinderen en hun gezinnen. Een grote

dreun was natuurlijk het overlijden van haar lieve zoon Albert, nu twee jaar geleden. Hoe verwerk je dat als moeder?

Het afgelopen jaar verminderden haar krachten en liet ze zich met een rolstoel naar de winkel duwen. Maar geen enkele klacht erover. Zolang ze haar eigen potje maar kon blijven koken.

Ans gelooft heilig in haar Heiland, die het allemaal wel goed zal maken. Hoe precies kan ze niet zeggen. Dat het zo is, daar twijfelt ze niet aan. Haar hele leven is deze gedachte bij haar gebleven. Ze heeft de Bijbel en het Bijbeldagboekje bij zich en leest daaruit.

In januari krijgt ze griep en dan gaat ze hard achteruit. Ze heeft er ook vrede mee. Het was goed en het komt goed. Op vrijdagavond, 21 februari, overleed Antje Winters-Kooi, Ans, op 93-jarige leeftijd.

Op 28 februari hebben we in de Mariakerk afscheid van haar genomen met woorden uit Johannes 14, waarin Jezus ons belooft een plaats klaar te maken in de hemel, en uit Mattheüs 28, waarin Hij zegt: zie ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld. Bijbelse woorden die haar zelf een leven lang troost en zegen hadden gegeven.

Bericht van de Kerkrentmeesters

In het najaar van 2024 hebben wij de begroting voor het jaar 2025 opgemaakt. Hieruit kwam een tekort naar voren en hebben wij middels de aangekondigde VVB brief, u gevraagd of u een verhoging zou willen geven aan de Mariakerk.

Wij voelen ons dankbaar en gezegend dat hier in grote getale gehoor aan is gegeven. We vroegen om een verhoging van 7 % en zijn uitgekomen op een toegezegde verhoging van 9%. We willen u als gemeente hiervoor hartelijk bedanken.

Namens de KRM,
De boekhouder

Organisatie paascyclus 2025

Voor de organisatie van de paascyclus doen we graag een beroep op u en jij als gemeentelid. Vind je het leuk om dit samen mee te organiseren, ofwel een bijdrage te leveren aan (1 van de) diensten, dan ontvangen we graag een berichtje van jou.

De paascyclus is van donderdag 17 t/m zondag 20 april.
Dit kan naar scriba@maria-kerk.nl of via 06 41351052 (Karin)

Paasproject 2025

Een verhaal vol emoties!

Het Paasverhaal is een verhaal vol emoties. Denk maar aan de angst, boosheid en het verdriet bij de leerlingen toen Jezus gevangengenomen en gekruisigd werd. Of aan de verslagenheid van de vrouwen bij het graf en de verrassing en verwondering bij het zien dat de steen is weggerold en het graf leeg is. En daarna de emotie van overwinning: de vreugde en blijdschap van het grote nieuws: de Heer is waarlijk opgestaan! Maar ook in de veertigdagentijd komen er verhalen aan bod vol emoties. Bijvoorbeeld het verhaal van Jezus' beproeving in de woestijn met de emoties angst en verdriet. Verhalen waarin verbazing en hoop naar voren komen of gelijkenissen die Jezus ons verteld waar we door geraakt worden en we gevraagd worden tevreden te zijn met het goede om ons heen. En zo zijn er nog wel meer voorbeelden te noemen.

Deze emoties willen we verbeelden in gekleurde stenen. De stenen zullen de weken op weg naar Pasen van kleur veranderen tot ze met Pasen de kleur hebben passend bij de emoties vreugde en blijdschap. De stenen zijn een onderdeel van een tafereel. Dat tafereel staat achter in de kerk staat zodat iedereen het bij binnenkomst kan zien. De stenen nemen we tijdens de kindernevendienst mee om de kleur te veranderen. Tijdens de Paasdienst lezen we tijdens de kindernevendienst 'het Paasverhaal vol emoties' met emoties en maken we met elkaar happy stones. Deze happy stones mogen gehouden of weggegeven worden en kunnen ons telkens weer herinneren aan de blijde boodschap: Jezus is opgestaan!

Om alvast in de agenda te zetten. Zaterdag 19 april willen we 's morgens om 11 uur in de Voorhof de stenen in 'paaskleuren' verven voor de Paasmorgendienst. Voor de kinderen die het leuk vinden om te helpen, jullie zijn van harte welkom.

Kind en eredienst

Jeugddienst What's up Teens

Bijbel: Vroeger en nu Jeugddienst What's up Teens

zondag 16 maart
aanvang 16:00 uur
voorganger - ds Röben
m.m.v. - De huisband
Mariakerk

Met na afloop een leuke
activiteit voor de tieners.
Tot ongeveer 20:00 uur.





ZONDAG 16 MAART

10:00 uur Ds. D. Wijmenga, Vollenhove
oud. v. dienst Gert
collecte Diaconie
organist Erik Hofstede
koster Jan
b&g Martin
kind&eredienst Wilma
autodienst J. Jousma 243658 / F.J. Weijs 06-51605229
oppasdienst Sylvia Wind
koffie Martin en Hetty

ZONDAG 16 MAART – WHATS'UP JEUGDDIENST

16:00 uur Ds. G. Röben, Vollenhove
oud. v. dienst Elfriede
collecte Gezamenlijk jeugdwerk
organist Anne Kroeze + Huisband
koster Jan
b&g Boaz en Steven
autodienst M. Pot 243358 / A. ten Napel 241864

ZONDAG 23 MAART

10:00 uur Ds. D. Wijmenga, Vollenhove
oud. v. dienst Steven
collecte Kerk
organist Anne Kroeze
koster Herman
b&g Sytze
kind&eredienst Gera
autodienst W. Winters 241693 / H. Winters 243701
oppasdienst Fam. v.d. Linde
koffie Bart en Marja



ZONDAG 30 MAART

10:00 uur	Ds. P. Both, Harderwijk
oud. v. dienst	Wouter
collecte	Kerk
organist	Herman Kamp
koster	Wietze
b&g	Martin
kind&eredienst	Karin
autodienst	K. Regelink 243218 / S. van Eerde 06-15955942
opspasdienst	Fam. Dragt
koffie	Wietze en Margreet

ZONDAG 6 APRIL

10:00 uur	Ds. W. Kok, Emmeloord
oud. v. dienst	Esther
collecte	Diaconie
organist	Johan Tijssen
koster	Jan
b&g	Peter
kind&eredienst	Wouter
autodienst	B. v.d. Velde 243649 / J. Boersma 06-46120639
opspasdienst	Fam. Verkerk
koffie	Stephan en Karin

ZONDAG 6 APRIL - ZANGDIENST

19:00 uur	organisatie zangdienst
collecte	zangdienst collecte t.b.v kerk
organist	Johan Tijssen
koster	Jan
b&g	Jenny

Autodienst

Wilt u gebruik maken van de autodienst, dan kunt u contact opnemen met de eerst dienstdoende chauffeur. U wordt dan opgehaald en gebracht.



Van harte gefeliciteerd

P.M. (i.v.m. privacy)

Een fijne dag gewenst, met degenen die u lief zijn

Stil staan

Laat mij stilstaan bij uw lijden
Dat u kwam om te bevrijden
Dat u droeg, wat wij niet konden,
De ellende van de zonde

40 dagen is maar even
Maar wilt u de krachten geven
Om 't mysterie te onthullen
Heilige, wil mij vervullen

Bron: Anne Lies Mossel – de Kieviet



Rubriek: 'Wat ons bezig houdt!?'

We hebben de rubriek 'Wat ons bezig houdt' in het leven geroepen om de dialoog binnen de gemeente te stimuleren. Door met elkaar over het geloof en 'Wat ons bezig houdt' te praten willen we de verbondenheid met elkaar vergroten.

Voor deze editie is er geen rubriek aangeleverd. We bevelen het daarom van harte aan als u eens iets wilt delen. We zien uw bijdrage graag tegemoet voor de nieuwe edities van het Kerkportaal.

Meld je aan en schrijf je rubriek

We willen in ieder kerkportaal één verhaal van een gemeentelid of gezin terug laten komen. Als je het leuk vindt om de rubriek te vullen, kan dat door je aan te melden bij scriba@maria-kerk.nl. We hopen dat we voldoende aanmeldingen krijgen om deze rubriek levend te houden. Wil je wel graag je verhaal delen, maar heb je wat ondersteuning nodig bij het schrijven een stuk, kun je daar altijd mij of het scribaat voor benaderen.

Inhoudelijke handvatten

Voor het schrijven van de rubriek hebben we een aantal handvatten opgesteld die kunnen helpen bij het vormgeven van je eigen rubriek.

- In welke situatie / omstandigheid bevind je je?
- Wat houd je bezig / waar loop je tegenaan?
- Welke bijbeltekst houd je op dit moment bezig?
- Wat betekent God, geloof of de gemeente / Mariakerk voor je op dit moment?
- Waar haal je kracht uit?
- Omvang: max 1 A4

Vriendelijke groet namens de kerkenraad,

Steven Winters

Kids en Teens zijn wezen bowlen!

Enthousiast kwamen de kids vrijdagavond 14 februari bij elkaar om te gaan bowlen.

Dertig Kids hadden zich opgegeven en de Teens gingen ook mee. Dit is 1 van de activiteiten die we samen doen.

Nadat iedereen er was, gingen we op weg naar Zwartsluis waar we alle bowlingbanen hadden gereserveerd, 2 banen voor de Teens en 4 banen voor de Kids.

Eenmaal aangekomen werden de Kids over de banen verdeeld en konden de ballen gaan rollen! En er werd fanatiek gebowld, zo leuk hoe de Kids bij ons kwamen om te melden hoeveel punten ze hadden en hoe ze allemaal gingen juichen als alle kegels om gegooid werden.

Na anderhalf uur bowlen, met een hapje en een glaasje ranja, was het tijd om weer naar huis te gaan. We kunnen vol trots zeggen dat dit een super leuke activiteit was! Op naar de volgende.

Boekje 40 dagen tijd

Afgelopen week hebben alle leden het boekje 40 dagen tijd ontvangen in de brievenbus.

Er zijn helaas twee bladzijdes niet in het drukwerk terechtgekomen.

Daarom zijn deze twee bladzijdes in dit Kerkportaal geplaatst, zodat iedereen alsnog de passende teksten op de juiste dagen kan lezen.

Mocht je een geprint exemplaar van de bladzijdes willen ontvangen (om als los inlegvel te gebruiken bij het boekje), dan mag je een mailtje sturen naar kunstrosannebakker@gmail.com. We zorgen ervoor dat er dan een geprint exemplaar bezorgd wordt.

Dag 34

Zaterdag 12 april 2025

-Grietje van Setten-van der Meulen

Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
't ligt alles open voor uw ogen.
(Psalm 139:1)

Je overvalt me met een vraag naar een tekst.
Vandaag is de verjaardag van mijn overleden zus.
Tijdens de uitvaart hebben we Psalm 139 gelezen.
Daarom moet ik nu aan deze woorden denken.
God kent je door en door. Zelfs dieper dan ik mijzelf
zal kennen.

Dat is een heel prettig gevoel, het geeft rust en
vertrouwen.

Dag 40

Zaterdag 19 april 2025

Stille Zaterdag

-Marcel Muizelaar en Karin IJspeerd

U leert mij lopen op het water,
de oceaan is weids en diep.
U vraagt me alles los te laten,
daar vind ik U en ik twijfel niet.
En als de golven overslaan,
dan blijf ik hopen op uw Naam.
Mijn ziel vind rust,
want in de storm bent U dichtbij.
Ik ben van U en U van mij.
(Opwekking 789)

Muziek maken is onze passie.

In dit nummer zit een mooie dynamiek: het begint heel klein en groeit naar een climax, waarna het weer heel teder eindigt. Elke keer dat we het mogen spelen raakt het ons. Soms zit je zo in de flow van het ritme en de muziek, dan valt alles op z'n plek, dan denk je: 'Wow, wat gebeurt hier?'
Op die momenten voelt God heel dichtbij,
dan voelen we ons geleid.

Bingo avond vrijdag 28 maart en oproep voor een bijdrage aan de prijzentafel

Voor iedereen die het kerkelijk jeugdwerk in Vollenhove een warm hart toedraagt

Om ook dit jaar weer op clubweekend te kunnen is er nog wel geld nodig. Daarom organiseert de jeugd samen met de leiding net als vorig jaar een spetterende bingo avond. U of jij bent er toch ook (weer) bij? Deze avond is voor jong en oud de moeite waard.

Om 19:00 uur gaat de zaal van Tilvoorde (Bisschopsstraat 5, Vollenhove) open en om 19:30 uur gaat de bingo molen draaien. Neemt u contant geld mee voor de bingokaarten en de consumpties? De koffie en thee krijgt u van ons bij aankoop van een setje bingokaarten voor € 5,-.

Wilt u zich voor woensdag 26 maart aanmelden bij Henk Rook via de app 06-18 94 90 12 of via whatsupvollenhovekids@gmail.com Samen met de jeugd hopen we natuurlijk op een drukbezochte en onvergetelijke bingo avond!

Bij de bingo horen natuurlijk ook prijzen. En daarvoor willen we een beroep doen op u. Wilt u iets aanleveren voor op de prijzentafel? Denkt u alstublieft niet te groot. Wat gebruikt u misschien zelf niet (meer)? Suggesties:

- plant/vaas
- boek dat u uit heeft
- kaarsen
- iets uit uw kerstpakket
- iets lekkers

Waar levert u dit in?

- U kunt deze inleveren bij de ochtend diensten op zondag 16 maart in de Hervormde Kerk en de Mariakerk. Ook kan het bij de jeugddienst die dag om 16:00 uur in de Mariakerk. Er zullen kratten bij de ingang staan.

- Verder kunt u het op dinsdag 18 maart komen brengen in de Voorhof tussen 19:30 en 20:30 uur.
- Daarnaast mag u het ook aan huis komen brengen bij de leiding van What's Up Kids/Teens :
Margriet Janssen, Stella Post, Willy Halma, Jolanda Bron, Martijn Ziel, Jetty Jongman, Alinda Visscher, Marian Doosje, Kyllian Lassche en Rick Bakker. En bij de jeugdouderlingen: Henk Rook, Danique Roskam, Elfriede Lassche en Rian Hulleman.

Wilt u op een andere manier een bijdrage doen? Dat kan door een donatie te doen via onderstaande QR code.

Wij hopen op uw bijdrage!



Contactmiddag

De volgende Contactmiddag is op donderdagmiddag 27 maart 2025 van 14.00 – 16.30 uur in de Voorhof. We kletsen gezellig en doen verschillende spelletjes en drinken natuurlijk samen een bakkie. Schroom niet, kom gezellig langs. We proberen het elke vierde donderdag in de maand te houden, behalve in augustus en december. Dus kom gewoon maar binnenlopen. Je bent van harte welkom!

Mocht je graag willen komen, maar geen vervoer hebben, dan kunt je bellen met de Diaconale Vriendendienst (Aaltsje Idzenga) tel. 243458. Zij gaat dan voor jou vervoer regelen.

Wees welkom namens,
Sietie van der Linde
Guus en Joke Nijhuis

Gereformeerde Kerk Vollenhove

Kerkgebouw

Bisschopstraat 32

Predikant

Douwe Wijmenga (werkdagen: di-, wo-, donderdag)
predikant@maria-kerk.nl en tel: 06-58700301

Vergaderlocatie

Kerkelijk centrum "De Voorhof", Kerksteeg 1, tel. 241181

Beheerder en reserv.

Herman en Gera Laarman, Bisschopstraat 46,
tel. 06-51233901, beheerder@maria-kerk.nl

Kosters

H. Laarman, Bisschopstraat 46
W. Winters, R. van Diepholtstraat 2
J. Jousma, Jan van Dieststraat 59

Kerkenraad

Kerksteeg 1, 8325 BE Vollenhove

Preses

Gert Hulleman, tel. 06-25087408 preses@maria-kerk.nl

Scriba

Marcel Muizelaar en Karin IJspeerd, Punter 14,
tel. 06-41351052 scriba@maria-kerk.nl

Kerktelefoon

Hein Winters, Steiger 21, tel. 06-51686658

Ledenadministratie

ledenadministratie@maria-kerk.nl

Kerkelijke bijdrage

t.n.v. Geref. Kerk Vollenhove,
Rabobankrek.no. NL34 RABO 0301 8211 51 of
ING-bankrek.no. NL76 INGB 0000 9386 79

Boekhouder

A. Hulleman boekhouder@maria-kerk.nl adres voor post
Kerksteeg 1, 8325 BE, Vollenhove. Tel.nr. 06 46594580

Diaconie

Bankrekeningnr: NL77 RABO 0127969217
Kerksteeg 1, 8325 BE Vollenhove

Zending

Bankrekeningnr: NL77RABO0127969217 o.v.v zending

Verjaardagsfonds

Bankrekeningnummer NL34 RABO 0301821151 t.n.v. Geref.
Kerk Vollenhove o.v.v. VERJAARDAGSFONDS

Website Mariakerk

www.maria-kerk.nl

E-mail webmaster

webmaster@maria-kerk.nl

Redactie

Aanleveradres kopij: Reling 4 of per e-mail naar:

Kerkportaal

kerkportaal@gmail.com

Scipio-app beheer

Rosalie en Martin van der Linde scipioapp@maria-kerk.nl
tel. 06 27309029

Diaconale Vriendendienst

Aaltsje Idzenga, tel. 243458



AGENDA

Datum	Tijd	Activiteit	Plaats
15 mrt.	09.00 uur	40 dagentijd wandeling	De Burght
16 mrt.	16.00 uur	Whats'up jeugddienst	Mariakerk
28 mrt.	19.00 uur	Bingoavond t.b.v. clubkamp	Tilvoorde

Het volgende nummer (7) van Het Kerkportaal
verschijnt op **13 februari 2025**

De kopij dient **uiterlijk vrijdag 7 februari** aangeleverd
te zijn. Dit kan (bij voorkeur) per e-mail naar kerkportaal@gmail.com, of getypt
op A4-formaat, lettertype Tahoma 14pt, of in de brievenbus van **Reling 4,**
Vollenhove

LET OP: bij te laat inleveren wordt uw kopij geplaatst
in de volgende uitgave!