

Het Kerkportaal



**Kerkblad
van de
Gereformeerde
Kerk
Vollenhove**

45e jaargang – nummer 6 – 16 januari 2025

Bijbelrooster

do.	16 jan.	Spreuken 2:1-22
vr.	17 jan.	1 Korintiërs 11:1-16
za.	18 jan.	1 Korintiërs 11:17-34
zo.	19 jan.	1 Korintiërs 12:1-11
ma.	20 jan.	1 Korintiërs 12:12-31
di.	21 jan.	1 Kronieken 28:1-10
wo.	22 jan.	1 Kronieken 28:11-21
do.	23 jan.	1 Kronieken 29:1-9
vr.	24 jan.	1 Kronieken 29:10-20
za.	25 jan.	1 Kronieken 29:21-30
zo.	26 jan.	2 Kronieken 1:1-17
ma.	27 jan.	2 Kronieken 1:18-2,9
di.	28 jan.	2 Kronieken 2:10-17
wo.	29 jan.	2 Kronieken 3:1-9
do.	30 jan.	2 Kronieken 3:10-17
vr.	31 jan.	2 Kronieken 4:1-10
za.	1 feb.	2 Kronieken 4:11-5,1
zo.	2 feb.	Lucas 4:1-13
ma.	3 feb.	Lucas 4:14-30
di.	4 feb.	Lucas 4:31-44
wo.	5 feb.	Lucas 5:1-11
do.	6 feb.	Lucas 5:12-16
vr.	7 feb.	Lucas 5:17-26
za.	8 feb.	Lucas 5:27-39
zo.	9 feb.	Lucas 6:1-11
ma.	10 feb.	2 Kronieken 5:2-14
di.	11 feb.	2 Kronieken 6:1-11
wo.	12 feb.	2 Kronieken 6:12-21
do.	13 feb.	2 Kronieken 6:22-31

Wat wil de Gereformeerde Kerk Vollenhove voor een gemeente zijn?

De gemeente geeft Gods liefde vorm door een gastvrije, wervende en dienende gemeenschap te zijn, die Jezus navolgt en zich laat vullen door de Geest. Onze grondslag is de Bijbel.

We zijn onderdeel van de wereldwijde christelijke kerk. We bieden ruimte voor ieders persoonlijke weg met God.

Uit de gemeente

Correct verbonden

Een paar nachten geleden heeft onze modem een update gekregen. De telecommaschappij meldde dat we daar niet voor wakker hoefden te blijven. Alles zou vanzelf gaan.

Helaas deed daarna de vaste telefoon het niet meer. We konden niet bellen en niet gebeld worden. Na heel wat keren stekker eruit en er weer in, uitschakelen en opnieuw inschakelen, snoertjes wisselen en resetten door heel lang met een verbogen paperclip een onmogelijk klein knopje diep in een piepklein gaatje in te drukken – toen leek het te lukken.

Met mijn mobiel in mijn ene hand en de vaste telefoon in de andere kon ik mezelf bellen van mobiel naar vast: ik kreeg mijzelf aan de lijn.

Andersom, met vast naar mobiel bellen, kreeg ik een gemeentelid aan de telefoon: tot mijn grote verwarring en ook voor hem zal het verwarrend zijn geweest.

Het was br. R. Bijlstra. Hij wilde zijn nieuwe telefoonnummer aan mij doorgeven. Het was puur toeval dat hij precies een fractie van een seconde eerder belde dan ik mijzelf belde.

Wie een wijziging wil doorgeven kan dat rechtstreeks naar de ledenadministratie sturen. Dan is meteen iedereen die het moet weten op de hoogte. Als dominee heb ik vooral andere taken.

Twee gedachten kwamen bij mij op naar aanleiding van deze gebeurtenis. Allereerst, wat is het bijzonder dat we altijd in contact kunnen komen met God. We hoeven geen modems te updaten, niet aan stekkers en snoertjes te morrelen of te resetten. God is nooit verder weg dan een gebed. Hij is er voor ons, altijd, luisterend, meelevend. Voor ons

christenen zijn er geen ingewikkelde rituelen nodig om bij God te komen, verbinding te maken met Hem. Jezus Christus heeft voor ons de weg vrij gemaakt.

Ten tweede dat ik dankbaar ben dat we als Mariakerk-gemeente met elkaar in contact blijven. Het is goed om elkaar op de hoogte te houden van praktische zaken als verhuizing en wijziging van telefoonnummer. Maar meer nog elkaar op de hoogte te houden van hoe het met ons gaat. Zo kunnen we naar elkaar omzien en met elkaar meeleven. Dat is per slot van rekening hoe God ons als kerk bedoeld heeft.

Het doorgeven van wijzigingen kan gedaan worden door een mailtje te sturen naar Anke Hulleman ledenadministratie@maria-kerk.nl of op papier in de brievenbus van de Voorhof, Kerksteeg 1, 8325 BE.

Gemeentekroniek

Bij het schrijven van de kopij voor het vorige nummer van Het Kerkportaal kwam het bericht binnen dat Harry Driesen op 5 december in de leeftijd van 66 jaar is overleden. Op de rouwkaart stond de volgende tekst:

Strijdbaar tot het einde. Verdrietig maar dankbaar dat een verder lijden hem bespaard is gebleven geven wij kennis van het overlijden van onze broer, zwager en oom

Harry Driesen

* Vollenhove, 9 augustus 1958 † Vollenhove, 5 december 2024

Bert & Adri
Gea & Henk
Neven en nichten

Onze dank gaat uit naar alle medewerkers van de Buurtzorg

Correspondentieadres: David van Bourgondiëstraat 37, 8325 GG Vollenhove

De afscheidsdienst voor het leven van Harry Driesen werd gehouden op 11 december 2024. Aansluitend is hij begraven op begraafplaats Toutenburgh. We wensen Bert en Adri, Gea en Henk, verdere familie en vrienden sterkte en Gods zegen bij het dragen van dit verdriet en gemis.

In memoriam Harry Driesen

Harry werd geboren op 9 augustus 1958 in Vollenhove als oudste van drie kinderen van Willem Jan en Geesje Driesen-Lassche. Hij is opgegroeid, heeft zijn hele leven gewoond en is overleden in hetzelfde huis aan de Groenestraat 21.

Op de lagere school ontwikkelde hij zich onvoldoende. Dat was lichamelijk, waarvoor hij naar het koloniehuis voor bleekneusjes is geweest. Daar moest hij pindakaas en spruitjes eten, wat hij daarna nooit meer heeft willen doen.

En qua leren ontwikkelde hij zich niet zoals klasgenoten. Het was zoeken wat hij kon gaan doen na de lagere school. De bakkersopleiding in Zwolle bleek niet te passen. In die tijd heeft hij in het ziekenhuis gelegen met ernstige hersenvliesontsteking. Later ging hij in Emmeloord naar de technische school om te leren voor metaalbewerker.

Dat vak heeft hij nooit uitgeoefend. Zoals zo velen van de familie Driesen kwam hij te werken in het familiebedrijf. Hij reed dagelijks met zijn vrachtwagentje door heel Nederland van stad naar stad om kindermeubeltjes, collectebussen en zoal rond te brengen. Het was mooi dat hij kon doen waar hij zijn zinnen op had gezet, zelfs als anderen wel eens aan Harry twijfelden.

Op zaterdagen genoot hij ervan om samen met een vriend voetbalwedstrijden te bezoeken, onder andere in Urk, Staphorst en Genemuiden. De zondag was voor de kerkgang. Ook heeft hij vele jaren deelgenomen aan het gezamenlijke eten in de Voorhof, Gast aan tafel. Hij is zelfs nog in het zonnetje gezet omdat hij het vaakst had deelgenomen.

In 2010 werd Harry ontslagen, er was minder werk door de economische crisis. Toen zijn ww-tijd voorbij was ging hij aan de slag bij de kringloopwinkel in Vollenhove. Toen dat niet meer ging heeft hij een werkplek gekregen bij de Noordwestgroep in Steenwijk.

Hij woonde nog steeds samen met zijn moeder aan de Groenestraat. Hij heeft in die tijd veel voor zijn moeder gedaan. Hij haalde de boodschappen, hielp met stofzuigen en ging met haar naar het ziekenhuis. Nadat zijn moeder overleed kreeg hij steeds minder zin om te werken. Hij kreeg last van zijn schouder waardoor hij in de ziektewet kwam. Toen Harry weer aan het werk moest gaan, werd er bij hem slokdarmkanker gediagnosticeerd. In

juni 2023 is hij daaraan geopereerd, maar in september 2024 werden toch uitzaaiingen vastgesteld. Op 5 december is hij in zijn vertrouwde huis aan de Groenestraat overleden.

Op 11 december hebben we in de Mariakerk afscheid van hem genomen met woorden uit Psalm 131 over je in alle bescheidenheid aan Gods barmhartigheid mogen toevertrouwen.

In de dienst van zondag 26 januari staan we stil bij het 45-jarig huwelijksjubileum van Herman en Gera Laarman-Timmerman (Bisschopstraat 46, 8325 BC). Van harte gefeliciteerd. We wensen jullie nog vele jaren vol liefde en trouw en bovenal Gods zegen toe.

Graag hoor ik het als u/je te maken hebt met vreugde of verdriet; of me wilt spreken, om welke reden dan ook. Ik zie er naar uit om bij u/je langs te komen.

ds. Douwe Wijmenga 06 5870 0301 – predikant@maria-kerk.nl

Bezoek van de ouderlingen

Wanneer er behoefte is aan pastorale aandacht – een bezoekje, een gesprek, zomaar even bijpraten –, dan kunt u/jij contact opnemen met één van de ouderlingen. Dat hoeft niet de eigen wijkouderling zijn, u/jij mag zelf een keuze maken. Onze telefoonnummers staan hieronder vermeld.

Elsbeth Folkerts	06 3722 7324
Esther Haasjes	06 2747 0064
Gert Hulleman	06 2508 7408
Wouter Verkerk	06 2655 2799
Geke Winters	06 2259 1251
Steven Winters	06 5982 7290

Groen geloven: duurzaamheid duurt het langst

Wat is de schepping prachtig! Tegelijk: Wat is de schepping in nood! Bijna elke dag is dat in het nieuws. Wat doet dat met je als christen? Wat vraagt het van je? Hoe kan onze liefde voor de Schepper blijken uit hoe we met zijn schepping omgaan? Het gaat dan vaak over duurzaamheid. Wat is dat eigenlijk? En wat heeft het met dat heel Bijbelse woord rechtvaardigheid te maken? Onder leiding van Jeroen Sytsma denken we daar over na. Jeroen is predikant in Zwolle, vogelaar, Zero Waste pionier. Hij heeft in Wageningen plantenziektenkunde gestudeerd en in Kampen theologie. Hij sprak september 2023 bij de eerste Klimaatviering van Nederland in Den Haag. Hij is spreker voor A Rocha, een groep christenen 'met hart voor de schepping'. Graag laat hij ons nadenken over verrassende Bijbelteksten over groen geloven, over wat Jezus met het milieu te maken heeft en hoe oog voor de schepping je aanbidding kan verdiepen. En natuurlijk wordt het ook praktisch deze avond. Er is veel slecht nieuws, maar wat kan ik goed doen, waar kan ik echt het verschil maken?

Wees erbij!

De avond is op 13 februari 2025, om 20:00 uur in de NGK Vollenhove, Kerkstraat 25, Vollenhove.

Inloop vanaf 19:45 uur.

Week van gebed

Op 19 januari begint de Week van Gebed voor de eenheid. Overal ter wereld komen christenen bij elkaar om met elkaar te bidden en te vieren. Dit jaar staat centraal dat christenen 1700 jaar geleden bij elkaar kwamen op een eerste wereldwijde kerkvergadering: het Concilie van Nicea. In woord en gebed zochten ze naar eenheid en samen stelden zij een geloofsbelijdenis op.

Het Concilie van Nicea wijst ons als christenen een weg naar verdieping van onze eenheid. Dat is een weg van samen beraden als er verdeeldheid dreigt, van samen belijden wat wij geloven en van samen vieren van ons geloof. En dat hopen we op woensdagavond 22 januari ook te doen in een gezamenlijke vesper/gebedsdienst in de RK kerk, Kerkstraat 40, Vollenhove. Aanvang 19.15 uur. U bent hierbij uitgenodigd.

We hopen dat deze herdenking en viering van Nicea vruchten zal afwerpen voor de eenheid van Christenen en een nieuwe impuls zal zijn voor ons geloof in Jezus Christus.

De geloofsblijdenis van Nicea

Wij geloven in één God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen;

En in één Here Jezus Christus, de eniggeboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle tijden, God uit God, Licht uit Licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet geschapen, één van wezen met de Vader, en door wie alles is geworden; Die om ons mensen en om ons behoud is nedergedaald uit de hemel en is vlees geworden door de Heilige Geest uit de maagd Maria en is mens geworden, die ook voor ons is gekruisigd onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en op de derde dag is opgestaan volgens de Schriften, is opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van de Vader, en zal wederkomen in heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, en aan zijn rijk zal geen einde komen;

En in de Heilige Geest, die Here is en levend maakt, die uitgaat van de Vader en de Zoon, die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten.

En één heilige, algemene en apostolische Kerk.

Wij belijden één Doop tot vergeving van zonden. En wij verwachten de opstanding van de doden en het leven in de wereld die komt. Amen.

Gebedsdienst voor eenheid
22 januari 2025 19:15 uur
Rooms Katholieke Kerk
Vollénhove

25 week van gebed voor eenheid

weekvan gebed.nl

Vesperviering Week van Gebed

Op woensdag 22 januari is er een gebedsdienst voor de eenheid van christenen, georganiseerd door de vespercommissie als onderdeel van de Raad van Kerken Vollenhove – Sint Jansklooster. Deze dienst zal worden vormgegeven door een wat langer durende vesperviering. De avond begint om 19:15 uur in de Rooms Katholieke Kerk, Kerkstraat 40, in Vollenhove. Iedereen is van harte uitgenodigd.



Praise Avond Vollenhove

Op zondag 2 februari om 19.00 uur is er weer een Praise Avond Vollenhove in de Mariakerk. Onder begeleiding van de huisband zingen we samen tot Zijn eer!

In een goede sfeer, waar je mag zijn wie je bent: ben je van harte welkom. Ook is er ruimte voor een persoonlijk getuigenis of voor inbreng van liederen.

Zie ook de Facebookpagina van Praise Avond Vollenhove voor meer informatie.



kliederkerk

ZONDAG 26 JANUARI

Tijd: 15.00 uur

THEMA: MANNA IN DE WOESTIJN

"Samen ontdekken, hoe goed God voor ons zorgt"

Voor wie:
Kinderen met (groot)ouders

Waar:
Mariakerk Vollenhove

45 jaar getrouwd



Uitnodiging

Wij vieren 45 jaar liefde en samenzijn!

Zoals we schreven in oktober, zijn we in januari 2025 alweer 45 jaar getrouwd! Dat willen we samen met onze kerk en biologische familie vieren in de Mariakerk.

Op zondag 26 januari a.s. nodigen we jullie uit om dit bijzondere moment met ons te delen in de reguliere kerkdienst om 10.00 uur. Zoals gebruikelijk is er na de dienst koffie, thee en limonade en deze keer is dit in de kerk met een traktatie. Voel je welkom!

De dienst wordt verzorgd door ds. Douwe Wijmenga en muzikale medewerking is van Anne Kroeze en onze huisband.

Herman en Gera Laarman



ZONDAG 19 JANUARI – WHATS'UP JEUGDDIENST - GEZ. MARIAKERK

10:00 uur Ds. D. Wijmenga, Vollenhove
oud. v. dienst Rian
collecte Gezamenlijk jeugdwerk
organist Erik Hofstede
koster Jan
b&g Martin
kind&eredienst Wilma
autodienst M. Pot 243358 / K. IJspeerd 06 41351052
oppasdienst Anke
koffie Jaap en Greet

ZONDAG 19 JANUARI – TRADITIONELE DIENST - GEZ. HERV. KERK

10:00 uur Ds. G.J. Röben, Vollenhove
oud. v. dienst Elsbeth

ZONDAG 26 JANUARI

10:00 uur Ds. D. Wijmenga, Vollenhove
oud. v. dienst Wouter
collecte Diaconie
organist Anne Kroeze + Huisband
koster Wietze
b&g Boaz en Steven
kind&eredienst Marit
autodienst K. Regelink 243218 / G. Weijs 06 47075405
oppasdienst Fam. Dragt
koffie Wouter en Ellen

ZONDAG 26 JANUARI - KLIEDERKERK

15:00 uur Kliederkerk
collecte T.b.v. Kliederkerk
b&g Peter



ZONDAG 2 FEBRUARI - AVONDMAAL

10:00 uur Ds. D. Wijmenga, Vollenhove
oud. v. dienst Steven
collecte Diaconie + Avondmaalscollecte t.b.v. Trans World Radio
organist Johan Tijssen
koster Herman
b&g Janna/Jenny
kind&eredienst Gera
autodienst A. ten Napel 241864 / F.J. Weijs 06-51605229
opspasdienst Fam. Verkerk
koffie Martin en Sarianne

ZONDAG 2 FEBRUARI - PRAISEDIENST

19:00 uur Praisedienst
collecte T.b.v. kerk
organist Aline Rook en huisband
koster Herman
b&g Anke

ZONDAG 9 FEBRUARI – SCHOLENDIENST – GEZ. HERV. KERK

10:00 uur Ds. W. Bos, Vollenhove
oud. v. dienst Elfriede
autodienst S. van Eerde 06-15955942 / K. IJspeerd 06 41351052

ZONDAG 9 FEBRUARI - ZANGDIENST

19:00 uur Zangdienst
collecte T.b.v. kerk
organist Johan Tijssen
koster Jan
b&g Jenny



ZONDAG 16 FEBRUARI

10:00 uur	Ds. D. Wijmenga, Vollenhove
oud. v. dienst	Esther
collecte	Kerk
organist	Johan Bredewout
koster	Herman
b&g	Sytze
kind&eredienst	Karin
autodienst	J. Boersma 06-46120639 / W. Winters 241693
opspasdienst	Fam. Van der Linde, Schuit 47
koffie	Stephan en Karin

ZONDAG 16 FEBRUARI - TAIZÉDIENST

19:00 uur	Taizédienst
collecte	T.b.v. kerk
organist	Johan Bredewout
koster	Herman
b&g	Jenny

Autodienst

Wilt u gebruik maken van de autodienst, dan kunt u contact opnemen met de eerst dienstdoende chauffeur. U wordt dan opgehaald en gebracht.



Van harte gefeliciteerd

P.M. (i.v.m. privacy)

Een fijne dag gewenst, met degenen die u lief zijn

Ik ben met u!

'Ik ben met u al de dagen',
dat heeft Jezus eens gezegd.
Al uw moeiten, zorgen, vragen,
mogen aan Hem voorgelegd.

Alle vierentwintig uren,
ja, ook in de donk're nacht,
is de Heiland heel dicht bij u,
geeft Hij u Zijn troost en kracht.

En als alles is voleindigd,
dan, verlost van zond' en kruis,
mogen al Gods kind'ren wonen,
in het heerlijk Vaderhuis.



Bron: Riek de Vos (Uit: Van Hem is mijn verwachting)

Rubriek: 'Wat ons bezig houdt!?'

We hebben de rubriek 'Wat ons bezig houdt' in het leven geroepen om de dialoog binnen de gemeente te stimuleren. Door met elkaar over het geloof en 'Wat ons bezig houdt' te praten willen we de verbondenheid met elkaar vergroten.

Voor deze editie is er geen rubriek aangeleverd. We bevelen het daarom van harte aan als u eens iets wilt delen. We zien uw bijdrage graag tegemoet voor de nieuwe edities van het Kerkportaal.

Meld je aan en schrijf je rubriek

We willen in ieder kerkportaal één verhaal van een gemeentelid of gezin terug laten komen. Als je het leuk vindt om de rubriek te vullen, kan dat door je aan te melden bij scriba@maria-kerk.nl. We hopen dat we voldoende aanmeldingen krijgen om deze rubriek levend te houden. Wil je wel graag je verhaal delen, maar heb je wat ondersteuning nodig bij het schrijven een stuk, kun je daar altijd mij of het scribaat voor benaderen.

Inhoudelijke handvatten

Voor het schrijven van de rubriek hebben we een aantal handvatten opgesteld die kunnen helpen bij het vormgeven van je eigen rubriek.

- In welke situatie / omstandigheid bevind je je?
- Wat houd je bezig / waar loop je tegenaan?
- Welke bijbeltekst houd je op dit moment bezig?
- Wat betekent God, geloof of de gemeente / Mariakerk voor je op dit moment?
- Waar haal je kracht uit?
- Omvang: max 1 A4

Vriendelijke groet namens de kerkenraad,

Steven Winters

Oudjaar uitzitten in de Voorhof

10,9,8,7,6,5,4,3,2,1.....Gelukkig Nieuwjaar!!

Samen aftellen naar het nieuwe jaar 2025... wat leuk!



We waren met ongeveer 10 personen om 0.00 uur.

De hele avond door was er aanloop geweest van verschillende mensen. Samen een spelletje doen of puzzelen of lekker kletsen onder het genot van een drankje en oliebol of kniepertie of wat hartigs.

Of mensen die gezelligheid zochten op oudejaarsavond en zomaar toen ze in de kerk zaten op een zondag de uitnodiging van de Voorhof zagen op de beamer.

"Zoiets zoek ik" zei een mevrouw die gast was in onze kerk.

"Nou dan komt u toch gezellig bij ons zitten op oudejaarsavond".



Dat heeft ze gedaan en vond het heel gezellig. Ze was ook al bij de kerstmaaltijd uitgenodigd.

Zo maak je waar wat voorin Het Kerkportaal staat van de Mariakerk dat wij een gastvrije kerk zijn die ruimte geeft aan iedereen.

Als dat dan echt zo gebeurt kun je er helemaal warm van binnen van worden. Zo heeft Jezus het bedoeld:

gastvrij zijn voor iedereen.

Het was de tweede keer dat we het zo deden en wat ons betreft voor herhaling vatbaar. Ook naar aanleiding van de reacties van onze "medezitters". We kunnen terugkijken op een fijne avond.

We weten niet wat het komende jaar ons brengt. We wensen iedereen een heel mooi liefdevol en hopelijk gezond 2025.

Een warme groet van ons vieren: Gera en Herman
Guus en Joke

Kinderen van de St Martinusschool bezoeken de Mariakerk

Tijdens atelier (keuzeactiviteit) konden kinderen van groep 3 t/m 8 kiezen om een bezoek te brengen aan drie kerken in Vollenhove. De kinderen bezochten over een aantal vrijdagen verdeeld een keer de Hervormde Kerk, de Mariakerk en de Katholieke Kerk. De kinderen waren gemotiveerd om de mirakels van de kerk te ontdekken. In de Katholieke Kerk deden ze een speurtocht onder leiding van Jan Klappe. In de Hervormde Kerk liepen ze samen met dominee Röben aan de hand van een plattegrond het imposante gebouw door. En in de Mariakerk mochten ze van dominee Wijmenga één voor één de preekstoel beklimmen en zelfs even op het orgel spelen. De kinderen hebben hun ogen uitgekeken. En niet alleen de kinderen hebben veel geleerd. Ook de aanwezige jeugdouders zijn veel nieuwe dingen te weten gekomen over 'hun' kerk.

Kerstgroet What's up Kids

Op vrijdag 13 december waren de kinderen van groep 6, 7 en 8 samen met hun ouders welkom voor de Kerstgroet. Even lekker opwarmen rond een knisperende vuurtje. Er werd warme chocolademelk gedronken en er werden marshmallows geroosterd. Bij Haven 2 kon er binnen geknutseld worden; een gave kerstboom sleutelhanger, een mooie hanger voor in de kerstboom of kleuren oplichten in mooie kerstplaten door te krassen. De keuze was reuze. Ook werd er gesmikkeld van de poffertjes. Een geslaagd sfeer- en gezellig samenzijn met kinderen, ouders en leiding!



Contactmiddag (de vroegere Ouderenmiddag)

Ons volgende samenzijn en de eerste met de naam **Contactmiddag** is **op donderdagmiddag 23 januari 2025 van 14.00 – 16.30 uur in de Voorhof**. We hebben onze naam veranderd: de Ouderenmiddag noemen we in het vervolg **Contactmiddag!** Waarom: omdat iedereen welkom is ongeacht de leeftijd. Dacht je eerst misschien, dat je nog niet oud genoeg was om onze middag te bezoeken? Dan zeggen we nu voor alle duidelijkheid, dat je altijd welkom bent, welke leeftijd ook. We kletsen gezellig en doen verschillende spelletjes en drinken natuurlijk samen een bakkie. Dus wees welkom. Het is tot nu toe altijd gezellig geweest en dat willen we zo houden. Schroom niet, kom gezellig langs. We proberen het elke vierde donderdag in de maand te houden, behalve in augustus en december. Dus kom gewoon maar binnenlopen. Je bent van harte welkom!

Mocht je graag willen komen, maar geen vervoer hebben, dan kunt je bellen met de Diaconale Vriendendienst (Aaltsje Idzenga) tel. 243458. Zij gaat dan voor jou vervoer regelen.

Wees welkom namens,

Sietie van der Linde

Guus en Joke Nijhuis



Tot ziens

Beste gemeenteleden van de Mariakerk,

Na lang wikken en wegen heb ik het besluit genomen om niet langer als gemeentelid deel uit te maken van de Mariakerk. Een moeilijke stap want ik heb zeker goede jaren gehad en fijne mensen leren kennen. Door veranderingen zowel in de kerk als in mijn persoonlijk leven kreeg ik het gevoel niet meer zo op mijn plek te zijn en ben op zoek gegaan naar een andere kerk die meer passend voelt bij mijn geloofsbeleving. Aansluiting heb ik intussen gevonden bij de Protestantse Gemeente Blokzijl/Scheerwolde.

Veel dank voor de vriendschap die ik mocht ervaren, voor alle mooie momenten en ik zeg graag 'tot ziens' in de hoop dat onze wegen elkaar zullen blijven kruisen.

Met een hartelijke groet, Annemiek Morgans

Bijbelstudie voor jongvolwassenen

Ben je tussen de 20 en 40 jaar en op zoek naar verdieping in Bijbelstudie?

Halverwege 2024 is een nieuwe Bijbelstudiegroep gestart in het land Venlo, specifiek voor jongvolwassenen.

De Bijbelstudie is eens in de vier weken op een vrijdagavond, en daardoor goed in ieders (drukke) agenda te passen.

In deze Bijbelstudiegroep graven we naar de diepere lagen van de Bijbel, aan de hand van de oorspronkelijke Joodse achtergrond & context en Hebreeuwse grondtekst. Niet dat we persé zelf Hebreeuws gaan leren ofzo, maar we krijgen les van iemand die daarin thuis is en er op een boeiende manier les over kan geven: Debby van Galen. Deze Bijbellerares maakt podcasts (en geeft sinds kort boeken uit). Ze is erg gemotiveerd om haar kennis op een volgende generatie over te brengen. Als Bijbellerares zal Debby van Galen onder andere de relevantie van de Bijbel voor vandaag uitleggen, met de profetieën daarin, etc. Maar het zal ook veel gaan over thema's en vragen die deelnemers zelf aandraagen. Zo zijn we gestart met een introductie van de Joodse agrarische kalender en de bijbehorende Bijbelse feesten, om van daaruit samen te ontdekken welke bijzondere overeenkomsten er zijn tussen de oorspronkelijke Joodse bruiloft en de uitspraken die Jezus deed tijdens Zijn leven op aarde en Zijn lijdensweg.

Het is gaaf om zo samen te ontdekken hoe God alles met een reden laat gebeuren, hoe relevant de Bijbel voor vandaag is, en hoe alle lijnen steeds weer bij Jezus uitkomen. Kortom: Samen ontdekken waarom de Bijbel en échte kennis daarvan voor vandaag zo belangrijk is.

Inmiddels bestaat de groep uit tien personen. Iedereen in de leeftijdsgroep is welkom, los van kerkelijke achtergrond.

Aanmelden of informatie opvragen kan via een mail

naar sjn@ziggo.nl (Stefan Jansen) of via onderstaande link:

<https://www.onderdevijgenboom.nl/hglevendwater/jovos-land-van-venlo>

Beheerders kerk en Voorhof

Alweer een jaar voorbij en we doen nog graag het beheer van de kerk en Voorhof.

In de decembermaand is er altijd veel te doen. Kerkdiensten, feestjes en nog even een vergadering voor het voorbereiden van allerlei diensten. Kerstspullen bij elkaar zoeken en zorgen dat er wat leuks op de tafels komt de staan, met dank aan Janneke Dotinga.

Top 2000 dienst en koffie drinken in de kerk.

Er zijn nieuwe gordijnen gekomen, mooie warme uitstraling.

In april en november weer met een mooie groep de kerk schoongemaakt en geklust, zo is er altijd wel wat te doen.

Er zijn wat veranderingen doorgevoerd om het zo makkelijk mogelijk te maken voor iedereen.

Nu de verwarming per zaal aangezet wordt, is het wel belangrijk dat je aangeeft wanneer een vergadering niet door gaat, want wij zijn zuinig. Vanaf mei 2024 gebruiken we de digitale agenda!

Dat betekent dat, sommige commissies binnen de kerk, de vergadering zelf kunnen plannen in de Voorhof zo kun je zien hoeveel boekingen er zijn geweest.

Daar valt van alles onder, zoals feestjes en partijen, de fotoclub, de "Vrouwen van Vollenhove" en "De Zeeklank" en dan alle vergaderingen van de kerk, kort of lang, overdag of in de avond. Soms zelfs alle 4 de zalen in gebruik!

Wil u gebruik maken van De Voorhof voor een feestje of anders: Neem contact op via de mail op beheerder@maria-kerk.nl of telefonisch via 06-51233901.

Ook de kosten gaan met de tijd mee:

	1 dagdeel	
Zaal 1	€ 50,00 per dagdeel	€ 90,00 2 dagdelen
Zaal 2	€ 35,00 per dagdeel	€ 60,00 2 dagdelen
Zaal 3	€ 45,00 per dagdeel	€ 80,00 2 dagdelen
Zaal 4/Roll in	€ 35,00 per dagdeel	€ 60,00

Exclusief koffie

Een hartelijke groet van,

Gera en Herman Laarman.

Kort verslag kerkenraadsvergadering 8 oktober 2024

Gert opent de vergadering met een gedicht over zijn zorgen over de kerkgang van jongeren in de vorm van gebed. Rian verzorgt de Vorming en Toerusting. Thema 'Leven zonder mobiele telefoon'. Waarom gaan we niet zo intensief met de bijbel om als met onze mobiele telefoon? Vanuit een collectieve blijk van herkenning praten we verder over dit thema.

Gert geeft aan afgelopen week te hebben nagedacht over zijn verkiezing tot preses. We spreken hier met elkaar over waarna Gert tot preses gekozen wordt. Voor het gezamenlijk Moderamen met Hervormde Kerk worden de te bespreken onderwerpen doorgenomen.

Bert Driesen heeft aangegeven het ambt als diaken te willen aanvaarden. Albertus van Benthem & Richard Hoeve KRM hebben aangegeven Kerkrentmeester te willen worden. In een volgende vergadering worden Albertus en Richard door de KR benoemd.

Douwe leest de brief voor die een specifieke groep niet belijdende leden onder de 40 jaar van de Mariakerk persoonlijk overhandigd krijgen. In de brief wordt de vraag gesteld om belijdenis te doen of deel te nemen aan een gespreksgroep. In de dienst is de tekst op beamer moeilijk te lezen voor sommige gemeenteleden. We besluiten om mensen te stimuleren om meer voorin de kerk te gaan zitten als leesbaarheid een probleem is. Geen technische of andere aanpassingen. De liturgie kan eventueel zelf geprint worden. De PowerPoint kan van de website gedownload worden. In de eredienst van 26 januari 2025 is aandacht voor een 45-jarig huwelijk van een echtpaar uit de gemeente.

De (burgerlijke) gemeente Steenwijkerland heeft een uitnodiging gestuurd voor een overleg met de kerken binnen de gemeente. Vanuit de kerkenraad bieden twee vertegenwoordigers zich aan om dit overleg bij te wonen. Terugblik diensten. De schoenendoosdienst van 6 oktober wordt besproken. De jeugdouderlingen hebben een gesprek gehad met St. Martinus. Voorgangers Hervormde Kerk en Mariakerk gaan naar St. Martinusschool om kennis te maken. Er wordt een kerkentour georganiseerd. Samen met de Katholieke kerk en de Hervormde Kerk krijgen kinderen van de St. Martinusschool een rondleiding van de voorganger door de 3 kerken. Een volgende keer de openbare school ook betrekken. De Raad van Kerken heeft een uitnodiging gestuurd voor een bijeenkomst over opzet nieuwe structuur. Twee vertegenwoordigers gaan naar de bijeenkomst. Wouter sluit de vergadering met gebed.

Scribaat, Karin IJspeerd en Marcel Muizelaar

Gereformeerde Kerk Vollenhove

Kerkgebouw	Bisschopstraat 32
Predikant	Douwe Wijmenga (werkdagen: di-, wo-, donderdag) predikant@maria-kerk.nl en tel: 06-58700301
Vergaderlocatie	Kerkelijk centrum "De Voorhof", Kerksteeg 1, tel. 241181
Beheerder en reserv.	Herman en Gera Laarman, Bisschopstraat 46, tel. 06-51233901, beheerder@maria-kerk.nl
Kosters	H. Laarman, Bisschopstraat 46 W. Winters, R. van Diepholtstraat 2 J. Jousma, Jan van Dieststraat 59
Kerkenraad	Kerksteeg 1, 8325 BE Vollenhove
Preses	Gert Hulleman, tel. 06-25087408 preses@maria-kerk.nl
Scriba	Marcel Muizelaar en Karin IJspeerd, Punter 14, tel. 06-41351052 scriba@maria-kerk.nl
Kerktelefoon	Hein Winters, Steiger 21, tel. 06-51686658
Ledenadministratie	ledenadministratie@maria-kerk.nl
Kerkelijke bijdrage	t.n.v. Geref. Kerk Vollenhove, Rabobankrek.no. NL34 RABO 0301 8211 51 of ING-bankrek.no. NL76 INGB 0000 9386 79
Boekhouder	A. Hulleman boekhouder@maria-kerk.nl adres voor post Kerksteeg 1, 8325 BE, Vollenhove. Tel.nr. 06 46594580
Diaconie	Bankrekeningnr: NL77 RABO 0127969217 Kerksteeg 1, 8325 BE Vollenhove
Zending	Bankrekeningnr: NL77RABO0127969217 o.v.v zending
Verjaardagsfonds	Bankrekeningnummer NL34 RABO 0301821151 t.n.v. Geref. Kerk Vollenhove o.v.v. <u>VERJAARDAGSFONDS</u>
Website Mariakerk	www.maria-kerk.nl
E-mail webmaster	webmaster@maria-kerk.nl
Redactie	Aanleveradres kopij: Reling 4 of per e-mail naar:
Kerkportaal	kerkportaal@gmail.com
Scipio-app beheer	Rosalie en Martin van der Linde scipioapp@maria-kerk.nl tel. 06 27309029
Diaconale Vriendendienst	Aaltsje Idzenga, tel. 243458



AGENDA

Datum	Tijd	Activiteit	Plaats
22 jan.	19.15 uur	Vesper - Gebedsdienst	Rooms-Katholieke Kerk
23 jan.	14.00 uur – 16.30 uur	Contactmiddag	De Voorhof
26 jan.	15.00 uur	Kliederkerk	Mariakerk
2 feb.	19.00 uur	Praiseavond	Mariakerk
9 feb.	19.00 uur	Zangdienst	Mariakerk
16 feb.	19.00 uur	Taizédienst	Mariakerk

Het volgende nummer (7) van Het Kerkportaal
verschijnt op **13 februari 2025**

De kopij dient **uiterlijk vrijdag 7 februari** aangeleverd
te zijn. Dit kan (bij voorkeur) per e-mail naar kerkportaal@gmail.com, of getypt
op A4-formaat, lettertype Tahoma 14pt, of in de brievenbus van **Reling 4,**
Vollenhove

LET OP: bij te laat inleveren wordt uw kopij geplaatst
in de volgende uitgave!