

Het Kerkportaal



**Kerkblad
van de
Gereformeerde
Kerk
Vollenhove**

45e jaargang – nummer 1 – 5 september 2024

Bijbelrooster

do.	5 sept	Handelingen 10:1-23a
vr.	6 sept	Handelingen 10:23b-48
za.	7 sept	Marcus 8:27-9:1
zo.	8 sept	Handelingen 11:1-18
ma.	9 sept	Handelingen 11:19-30
di.	10 sept	Handelingen 12:1-17
wo.	11 sept	Handelingen 12:18-25
do.	12 sept	Deuteronomium 11:1-17
vr.	13 sept	Deuteronomium 11:18-12:1
za.	14 sept	Marcus 9:2-13
zo.	15 sept	Marcus 9:14-29
ma.	16 sept	Handelingen 13:1-12
di.	17 sept	Handelingen 13:13-25
wo.	18 sept	Handelingen 13:26-43
do.	19 sept	Handelingen 13:44-15:7
vr.	20 sept	Handelingen 14:8-20
za.	21 sept	Handelingen 14:21-28
zo.	22 sept	Handelingen 15:1-18
ma.	23 sept	Handelingen 15:19-35
di.	24 sept	Deuteronomium 12:2-12
wo.	25 sept	Deuteronomium 12:13-28
do.	26 sept	Deuteronomium 12:29-13:6
vr.	27 sept	Deuteronomium 13:7-19
za.	28 sept	Marcus 9:30-37
zo.	29 sept	Marcus 9:38-50
ma.	30 sept	Micha 6:1-8
di.	1 okt	Micha 6:9-16
wo.	2 okt	Micha 7:1-7
do.	3 okt	Micha 7:8-20

Wat wil de Gereformeerde Kerk Vollenhove voor een gemeente zijn?

De gemeente geeft Gods liefde vorm door een gastvrije, wervende en dienende gemeenschap te zijn, die Jezus navolgt en zich laat vullen door de Geest. Onze grondslag is de Bijbel.

We zijn onderdeel van de wereldwijde christelijke kerk. We bieden ruimte voor ieders persoonlijke weg met God.

Uit de gemeente

Was

We zijn terug van vakantie. Alice en ik hebben heerlijk gewandeld in Luxemburg. Ruben en Simeon zijn drie weken in Rwanda geweest voor een bouwproject. (Een kort verslag van hun reis is elders in dit nummer te vinden.) Wat overblijft zijn de goede herinneringen. En een heel grote stapel vieze was.

Op de foto's ziet het rode Afrikaanse zand er mooi uit, maar de rood-bruine vlekken die het maakt in de kleding krijgt zelfs onze moderne westerse Miele wasmachine er niet uit. Wat wit was, zal – vrees ik – altijd een zweempje Rwanda-rood blijven.

In Psalm 51 staat: 'Was mij en ik word witter dan sneeuw' (vers 9b). Wat voor de was niet geldt, geldt voor ons mensen gelukkig wel. Wat er ook gebeurt in ons leven, wat er ook aan zorgen en zonden aan ons blijven kleven om ons te ontsieren, God wil het ons vergeven als we daarom vragen in gebed in Jezus' naam.

Het nieuwe kerkenwerkseizoen staat op het punt te beginnen. Ook nu mogen we elke dag, elke zondag, bidden om 'witter te worden dan sneeuw'. Kyrië eleison, Christe eleison, Kyrië eleison. Heer, ontferm U over ons, Christus, ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons.

Koning David bidt verder in Psalm 51:

*Schep, o God, een zuiver hart in mij,
vernieuw mijn geest, maak mij standvastig,
verban mij niet uit uw nabijheid,
neem uw heilige Geest niet van mij weg.
Red mij, geef mij de vreugde van vroeger,
de kracht van een sterke geest.*

Woorden die misschien nog wel bekender zijn in de versie van het Engelstalige lied 'Create in me a clean heart'. We mogen het lezen en zingen als een gebed voor ons als gemeente op de drempel van een nieuw kerkenwerkseizoen.

God zij dank hoeven we niet te vertrouwen op de mechanische mogelijkheden van wasmachines en de reclameslogans van de wasmiddelenfabrikanten. Door de genade van God de Vader, door Christus' bemiddeling, door de leiding van de heilige Geest mogen wij eens zuiver wit voor Zijn troon verschijnen. Wat een zegen.

Gemeentekroniek

Op 6 augustus overleed Geke Weijs-Batteram in de leeftijd van 65 jaar. Op de rouwkaart stond de volgende tekst:

Altijd op God vertrouwend, opgewekt en zorgzaam, nooit vragend, nimmer klagen, altijd stildragend. Moedig ging je door, steeds weer, tot op het laatste moment. Het wilde niet meer.

Psalm 23: De Heer is mijn herder. 'Dat geloof ik echt'

Zo plotseling, zo onbegrijpelijk, zo machteloos

Geertje Weijs-Batteram (Geke)
Zwartsluis, 24 februari 1959 – Vollenhove, 6 augustus 2024

Jurjan Weijs

Jurjan (jr) en Tamara; *Milan, Celine, Esmay, Jaivey*
Danny en Jacintha; *Lize, Aaron*

Correspondentieadres: Jan van Dieststraat 47, 8325 GL Vollenhove

De afscheidsdienst voor het leven van Geke werd gehouden op woensdag 14 augustus in de Mariakerk. Aansluitend is ze begraven op begraafplaats Toutenburgh. Het in memoriam, geschreven door ds. Röben, die de dienst heeft geleid, is elders in dit nummer te vinden. We wensen Jurjan, kinderen en kleinkinderen sterkte en Gods zegen bij het dragen van dit verdriet en gemis.

P.M. (i.v.m. privacy)

Graag hoor ik het als u/je te maken hebt met vreugde of verdriet; of me wilt spreken, om welke reden dan ook. Ik zie er naar uit om bij u/je langs te komen.

ds. Douwe Wijmenga 06 5870 0301 – predikant@maria-kerk.nl

Bezoek van de ouderlingen

Wanneer er behoefte is aan pastorale aandacht – een bezoekje, een gesprek, zomaar even bijpraten –, dan kunt u/jij contact opnemen met één van de ouderlingen. Dat hoeft niet de eigen wijkouderling zijn, u/jij mag zelf een keuze maken. Onze telefoonnummers staan hieronder vermeld.

Elsbeth Folkerts	06 3722 7324
Esther Haasjes	06 2747 0064
Gert Hullemans	06 2508 7408
Wouter Verkerk	06 2655 2799
Geke Winters	06 2259 1251
Steven Winters	06 5982 7290

Werkdagen predikant

Zoals ik in het vorige Kerkportaal al heb genoemd, verschuiven mijn werkdagen. Vanaf nu zal ik mijn lessen op basisschool Het Kompas op de vrijdag geven, in plaats van op donderdag. Dat betekent dat mijn werkdagen in de gemeente voortaan dinsdag, woensdag en donderdag zullen zijn.

ds. Douwe Wijmenga

Uitnodiging ouderenmiddag

Onze volgende ouderenmiddag is **op donderdag middag 26 september van 14.00 – 16.30 uur in de Voorhof.**

Een ontspannen samenzijn. Kom gewoon binnenlopen. Behoor je misschien niet direct tot de doelgroep, maar lijkt het je ook leuk om erbij te zijn, dan ben je van harte welkom. Mocht u graag willen komen, maar geen vervoer hebben, dan kunt u bellen met de Diaconale Vriendendienst (Aaltsje Idzenga) tel. 243458. Zij gaat dan voor u vervoer regelen.

Wees welkom namens: Sietie van der Linde en Guus en Joke Nijhuis

In Memoriam Geertje Weijs-Batteram

Geke Weijs is geboren op 24 februari 1959 in Zwartsluis in een gezin van vier kinderen. Het was een druk gezin waarin zij niet altijd veel aandacht kreeg, ook omdat haar ouders druk waren in de slagerij die zij runden. Zij leerde bij het uitgaan Jurjan Weijs kennen, beiden werden verliefd en zij trouwden op 20 februari 1980, het huwelijk werd bevestigd en ingezegend in de gereformeerde Kerk Zwartsluis. Zij kregen samen twee kinderen, Jurjan en Danny en zes kleinkinderen. Naast het werk in huis werkte Geke ruim 25 jaar bij groepsaccommodatie de Follenhoegh. Ook deed zij vaak seizoenswerk, o.a. in de aardbeien.

Nadat zij de laatste jaren door heup- en hartklachten niet meer mobiel was, werd zij in hun huis aan de Jan v. Dieststraat 47 op dinsdag 6 augustus onwel. Zij werd gereanimeerd en uiteindelijk per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis, waar zij overleed op de leeftijd van 65 jaar.

Geke Weijs was een zorgzame vrouw, moeder en oma, zij vertrouwde op de HERE. Zij was, totdat zij aan huis gebonden raakte, opgewekt. Zij was een vrouw van 'nooit vragen, nimmer klagen, altijd stil dragend'. Haar sociale leven werd de laatste jaren door ziekte steeds meer beperkt en toch waren we samen in een bijna volle Mariakerk om afscheid van haar te nemen.

In de afscheidsdienst op 14 augustus jl. in de Mariakerk hebben wij herinneringen opgehaald en Geke herdacht, we lazen uit Psalm 23 "de Here is mijn Herder", dat was voor Geke, ook in laatste jaren van haar leven, in het donkere dal waardoor zij ging, een houvast, dat de Here God haar niet los zou laten, maar haar nabij was.

Na de dienst hebben we haar lichaam begraven op begraafplaats Toutenburgh. We denken in onze voorbeden aan Jurjan, hun kinderen en kleinkinderen, de overige familie en allen die Geke zullen missen.
Ds. Gert J. Röben



ZONDAG 8 SEPTEMBER - DOOPDIENST

10:00 uur Ds. D. Wijmenga, Vollenhove
oud. v. dienst Esther
collecte Diaconie
organist Erik Hofstede
koster Herman
b&g Boaz en Steven
kind&eredienst Marit
autodienst G. Dikken 243948 / W. Winters 241693
oppasdienst Fam. v.d. Linde Schuit 7
koffie Martin en Sarianne

ZONDAG 15 SEPTEMBER GEZ.DIENST— STARTDIENST — HERV. KERK

10:00 uur Ds. W. Bos, Vollenhove
oud. v. dienst Elfriede
kind&eredienst Karin en Anita
autodienst H. Driesen 243141 / G. Weijs 0647075405

ZONDAG 22 SEPTEMBER

10:00 uur Dhr. J. Smit, Belt- Schutsloot
oud. v. dienst Steven
collecte Kerk
organist Harry Haasjes
koster Jan
b&g Peter
kind&eredienst Wouter
autodienst H. Roeten 243184 / H. Winters 0651686658
oppasdienst Anke
koffie Wietze en Margreet



ZONDAG 29 SEPTEMBER

10:00 uur Ds. W. Kok, Emmeloord
oud. v. dienst Karin
collecte Diaconie
organist Anne Kroeze
koster Herman
b&g Karin en Marcel
kind&eredienst Karin
autodienst M. Pot 243358 / A. ten Napel 241864
oppasdienst Fam. Winters
koffie Mirande

ZONDAG 29 SEPTEMBER - ZANGDIENST

19:00 uur organisatie zangdienst
collecte t.b.v. Kerk
b&g Jenny en Janna

ZONDAG 6 OKTOBER – GEZ. DIENST - SCHOENENDOOSDIENST – HERV. KERK

10:00 uur Ds. D. Wijmenga, Vollenhove
oud. v. dienst Rian
kind&eredienst Gera en Marit
autodienst F. J. Weijs 243392 / E. Duurkoop 241496

ZONDAG 6 OKTOBER - PRAISEDIENST

19:00 uur organisatie praisedienst
collecte t.b.v. Kerk
organist Aline Rook en huisband
b&g Anke

Autodienst

Wilt u gebruik maken van de autodienst, dan kunt u contact opnemen met de eerst dienstdoende chauffeur. U wordt dan opgehaald en gebracht.



Van harte gefeliciteerd

14 september	br. J.J. H. Koppelman	Visschersstraat 14
15 september	zr. G. v. Dalen – de Olde	Meester Kroezestraat 12
15 september	zr. M.R. Woudsma – v.d. Laan	Laurier 158
22 september	br. J. Dikken	Groenestraat 13
1 oktober	zr. A. Winters - Kooi	Anijs 205
1 oktober	br. A. ten Napel	v. Haersoltelaan 15

Een fijne dag gewenst, met degenen die u lief zijn

Gij alleen

Gij alleen
doet tekenen
in de tijd

in plaats van
een heilig moeten
een heilige vrijheid

geen voor-wat-hoort-wat denken
maar geven
zonder eerst voorwaarden
te stellen

zo komen wij
bij U thuis

raakt de hemel
voorgoed de aarde aan

kunnen wij
als onbevange mens

Uw mooie koninkrijk
tegemoet gaan
dat in U
reeds begonnen is
dit is een groot geheimenis

Bron: Deuteronomium 11



'Wat ons bezig houdt!?'

P.M. (i.v.m. privacy)

.

We willen graag afsluiten met een mooi gebed om de (werk)dag mee te beginnen.

Gebed voor de werkdag

Laat al mijn werk gezegend zijn
en geef mijn arbeid zin.

Laat in mijn huis uw vrede zijn
en zegen mijn gezin.

Geef mij vandaag de rust en kracht
voor elke taak die op mij wacht.

Dat ik mij niet voor niets vermoei;
breng alles wat ik doe tot bloei.

Laat al mijn werk tot zegen zijn
voor mensen om mij heen.

Laat in mijn hart uw vrede zijn
en werk zelf door mij heen.

Maak mij als zout dat smaak verspreidt.

Maak mij als licht dat zichtbaar schijnt,
tot ieder woord en elke daad
mijn Vaders liefde tastbaar maakt.

Laat al mijn werk geheiligd zijn,
een dienst tot eer van U.

Laat mij oprecht, integer zijn;
een spiegelbeeld van U.

Werk door uw Geest met kracht in mij,
tot uw karakter groeit in mij.

Voltooi het werk dat U begon,
tot aan de dag dat Christus komt.

Ruben en Simeon Wijmenga terug van World Servantsproject in Rwanda

Op zaterdag 24 augustus zijn wij terug gekomen van ons World Servants bouwproject in Rwanda. In de 19 dagen van het project hebben we met een groep van 35 jongeren een fruit inzamelingscentrum gebouwd voor de opslag en verkoop van landbouwproducten. Samen met de lokale bevolking hebben we na negen bouwdagen het dak bereikt, waardoor het gebouw deze maand in gebruik kan worden genomen. Het jaarthema van World Servants was "Dare to change the story", en met dit project hebben we niet alleen het verhaal van de mensen daar mogen veranderen, maar hebben we zelf ook enorm veel geleerd: over de bouw, de cultuur, het geloof en onszelf.

Om kennis te maken met de cultuur van Rwanda, zijn er verschillende uitjes georganiseerd, waaronder huisbezoeken om te leren hoe de mensen daar leven, een bezoek aan de lokale markt, een boerderij en een koffieplantage. Ook zijn we op de laatste dag nog naar de Genocide memorial geweest om meer te leren over de heftige geschiedenis van Rwanda. Het is heel bijzonder om te zien hoe de bevolking samenwerkt om hun land weer op te bouwen.

Daarnaast hebben we een Rwandese kerkdienst meegemaakt in de nabijgelegen kerk.

Om elkaar beter te leren kennen waren er verscheidene avondprogramma's, zoals een avond over kwaliteiten en de vruchten van de Geest, en een afsluitend programma over alle mooie dingen die we geleerd hebben tijdens het project.

We zijn ontzettend dankbaar dat wij de mogelijkheid hebben gekregen om zoveel te leren en dit alles te ervaren. We willen u allen hartelijk bedanken voor uw steun en medeleven voor én tijdens het project. Als u meer wilt horen, spreek ons dan gerust aan.

Met vrolijke groet,
Ruben en Simeon Wijmenga

Open Monumentendag in onze Mariakerk

Zaterdag 14 september 2024

Traditiegetrouw is onze kerk tijdens de Nationale Open Monumentendag weer open voor bezichtiging en om te genieten van de wandelconcerten. Vanaf 10.30 uur tot 17.00 uur zijn bezoekers welkom in de kerk en toren.

Met zijn unieke sfeer en bijzonder mooie akoestiek is onze kerk uitermate geschikt als concertzaal. In de kerk het Historische Heilmanorgelfront uit 1785, afkomstig uit de voormalige schuilkerk te Oldenzaal. Achter dat front staat het in 2012 vernieuwde René Nijse-Naber orgel dat met zijn verrassend mooie klank niet ontbreken kan op het programma.

Een bezienswaardigheid is ook de preekstoel, vermoedelijk afkomstig uit het dorp Beulake dat na de stormvloed van 1776 ontruimd is.

De concerten op Monumentendag beginnen om 10.30 uur met de organist Jan Pieter van Eerde en Wim Lameris – Euphonium. Zij spelen o.a. werken van J.S.Bach, Jan de Haan en het bekende lied Yerushalayim. Om 11.00 uur zal de organist Harry Haasjes te Dronten die een aantal klassieke werken zal spelen uit orgel literatuur.

Om 12.15 uur geeft de organist Berto Smelt uit Zwartsluis een concert met werken van J.S. Bach, G.F. Handel en Paul Frey.

Het programma van de Staphorster organist Jan Grootenboer bestaat uit bekende werken uit de Nederlandse orgelliteratuur. Hij begint om 13.00 uur. Om 14.00 uur speelt het Vollenhoofsche koor "De Graveyard Boys and his Singing Angel o.l.v. Nynke Poelsma

Het laatste concert van deze dag begint om 14.30 uur en zal gegeven worden door het Projectkoor 7even o.l.v. Erik Hofstede (Orgel en Piano). Een gevarieerd programma met orgel, piano zang en trompet. Solisten zijn Karin IJspeerd, José IJzerman en Marcel Muizelaar. Op hun programma staat muziek van de componisten o.a. George Gershwin en Tom Parker.

Dus zaterdag de 14e een mooie muziekdag en een wervelende afsluiting door ons koor 7even. En er is altijd genoeg plek.....en het wordt fantastisch en de hele dag koffie, thee of limonade.

Gereformeerde Kerk Vollenhove

Kerkgebouw	Bisschopstraat 32
Predikant	Douwe Wijmenga (werkdagen: di-, wo-, donderdag) predikant@maria-kerk.nl en tel: 06-58700301
Vergaderlocatie	Kerkelijk centrum "De Voorhof", Kerksteeg 1, tel. 241181
Beheerder en reserv.	Herman en Gera Laarman, Bisschopstraat 46, tel. 06-51233901, beheerder@maria-kerk.nl
Kosters	H. Laarman, Bisschopstraat 46, tel. 241001 W. Winters, R. van Diepholtstraat 2 J. Jousma, Jan van Dieststraat 59
Kerkenraad	Kerksteeg 1, 8325 BE Vollenhove
Tijdelijke Preses	Gert Hulleman, Kerkstraat 59 tel. 06-25087408
Scriba	Marcel Muizelaar en Karin IJspeerd, Punter 14, tel. 06-41351052 scriba@maria-kerk.nl
Kerktelefoon	Hein Winters, Steiger 21, tel. 06-51686658
Ledenadministratie	ledenadministratie@maria-kerk.nl
Kerkelijke bijdrage	t.n.v. Geref. Kerk Vollenhove, Rabobankrek.no. NL34 RABO 0301 8211 51 of ING-bankrek.no. NL76 INGB 0000 9386 79
Boekhouder	A. Hulleman boekhouder@maria-kerk.nl adres voor post Kerksteeg 1, 8325 BE, Vollenhove. Tel.nr. 06 46594580
Diaconie	Bankrekeningnr: NL77 RABO 0127969217 Kerksteeg 1, 8325 BE Vollenhove
Zending	Bankrekeningnr: NL77RABO0127969217 o.v.v zending
Verjaardagsfonds	Bankrekeningnummer NL34 RABO 0301821151 t.n.v. Geref. Kerk Vollenhove o.v.v. <u>VERJAARDAGSFONDS</u>
Website Mariakerk E-mail webmaster Redactie Kerkportaal Scipio-app beheer	www.maria-kerk.nl webmaster@maria-kerk.nl Aanleveradres kopij: Reling 4 of per e-mail naar: kerkportaal@gmail.com Rosalie en Martin van der Linde scipioapp@maria-kerk.nl tel. 06 27309029
Diaconale Vriendendienst	Aaltsje Idzenga, tel. 243458



AGENDA

Datum	Tijd	Activiteit	Plaats
10 sept	19.30 uur	Kerkenraadsvergadering	De Voorhof
14 sept	11.30 – 17.00uur	Open Monumentendag	Mariakerk
26 sept	14.00 – 16.30 uur	Ouderenmiddag	De Voorhof
6 okt	19.00uur	Praisedienst	Mariakerk

Het volgende nummer (2) van Het Kerkportaal
verschijnt op **3 oktober 2024**

De kopij dient **uiterlijk vrijdag 27 september** aangeleverd
te zijn. Dit kan (bij voorkeur) per e-mail naar kerkportaal@gmail.com, of getypt
op A4-formaat, lettertype Tahoma 14pt, of in de brievenbus van **Reling 4,**
Vollenhove

LET OP: bij te laat inleveren wordt uw kopij geplaatst
in de volgende uitgave!