

# Het Kerkportaal



**Kerkblad  
van de  
Gereformeerde  
Kerk  
Vollenhove**

**42e jaargang – nummer 15 – 16 juni 2022**

# Bijbelrooster

*volgens de nieuwe Bijbelvertaling*



do.	16 juni	Lucas 9:10-17	Het broodnodige
vr.	17 juni	Lucas 9:18-27	Imago-onderzoek
za.	18 juni	Lucas 9:28-36	Hoog bezoek
zo.	19 juni	Lucas 9:37-45	Verborgten betekenis
ma.	20 juni	Lucas 9:46-50	Klein is groot
di.	21 juni	2 Korintiërs 8: 1-9	Blink uit
wo.	22 juni	2 Korintiërs 8:10-15	Evenwicht
do.	23 juni	2 Korintiërs 8:16-24	Enthousiast bezoek
vr.	24 juni	2 Korintiërs 9:1-15	Zaaien en oogsten
za.	25 juni	2 Korintiërs 10:1-11	In woord en daad
zo.	26 juni	2 Korintiërs 10:12-18	Binnen Gods grenzen
ma.	27 juni	2 Korintiërs 11:1-15	Schijnapostelen
di.	28 juni	2 Korintiërs 11:16-29	Ironische Paulus
wo.	29 juni	2 Korintiërs 11:30-12:10	Kracht in zwakte
do.	30 juni	2 Korintiërs 12:11-21	Ouders sparen voor de kinderen
vr.	1 juli	2 Korintiërs 13:1-13	Onderzoek jezelf
za.	2 juli	Lucas 9:51-62	Goed te volgen?
zo.	3 juli	Lucas 10:1-16	Herauten
ma.	4 juli	Lucas 10:17-24	Het belangrijkste effect
di.	5 juli	Lucas 10:25-37	Vragen naar de bekende weg?
wo.	6 juli	Lucas 10:38-42	De eerste zorg
do.	7 juli	Psalm 140	Red mij van belagers

## **Wat wil de Gereformeerde Kerk Vollenhove voor een gemeente zijn?**

De gemeente geeft Gods liefde vorm door een gastvrije, wervende en dienende gemeenschap te zijn, die Jezus navolgt en zich laat vullen door de Geest. Onze grondslag is de Bijbel.

We zijn onderdeel van de wereldwijde christelijke kerk. We bieden ruimte voor ieders persoonlijke weg met God.

# Uit de gemeente

## Meditatie

Maai mei niet

Toen de maand mei al haar tweede week was ingegaan, hoorde ik van iemand over de actie 'maai mei niet'. Een maand lang je gazon niet maaien. Want dan heeft niet alleen het gras tijd om te groeien en aan te sterken, zelfs tot bloei te komen en zichzelf uit te zaaien. Maar dan kunnen ook andere bloemen en kruiden tot ontwikkeling komen en zo tot voedsel dienen voor talloze insecten, die op hun beurt weer gegeten worden door vogels. Van de tweede week van mei tot de tweede week van juni heb ik ons gazon niet gemaaid. Een maand lang mocht de natuur haar gang gaan.

En inderdaad, niet alleen het gras werd langer, maar er bloeiden ook madeliefjes, boterbloemen, klaver en nog tal van andere bloemetjes die ik niet bij name ken. Op de dag dat ik dit artikel schrijf, heb ik het gazon voor het eerst weer gemaaid. De groene container zit boordevol gras.

Jezus zegt in de bergrede: 'En wat maken jullie je zorgen over kleding? Kijk eens naar de lelies, kijk hoe ze groeien in het veld. Ze werken niet en weven niet. Ik zeg jullie: zelfs Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als één van hen. Als God het groen dat vandaag nog op het veld staat en morgen in de oven gegooid wordt als met zo veel zorg kleedt, met hoeveel meer zorg zal hij jullie dan niet kleden, kleingelovigen?' (Mattheüs 6:28-30)

Bij ons geen lelies, maar dus madeliefjes, boterbloemen en nog meer. Voor het maaien hebben we er een paar geplukt en in een glas water gezet. Nu kunnen we nog altijd van hun schoonheid genieten.

Dat idee van 'maai mei niet', kunnen we volgens mij ook toepassen op onszelf en op ons kerkenwerk.

Wij zijn gewend dat alles altijd volgens gewoontes en regels geordend is. Misschien hebben de mensen in Vollenhove zich geërgerd dat onze tuin zo leek te verwilderen. Dat hoort toch niet, zeker niet in de tuin van de dominee.

Maar soms is het goed om buiten de gebaande paden te gaan, soms is het goed om ruimte te geven aan verrassende initiatieven. Dan kan er wat gaan groeien en bloeien. Ik denk dat wij daar als gemeente, als Mariakerk best heel goed in zijn. Daar ben ik dankbaar voor. Wie weet

wat we met elkaar, geïnspireerd door Gods Geest, mogen beleven, mogen ontdekken, mogen geloven, mogen hopen, mogen liefhebben.

In het evangelie naar Marcus maakt Jezus dat 'maai mei niet' (of nog beter: 'maai mij niet') heel zichtbaar. 'Johannes zei tegen Jezus: Meester, we hebben iemand gezien die in uw naam demonen uitdreef en we hebben geprobeerd hem dat te beletten omdat hij zich niet bij ons wilde aansluiten. Jezus zei: Belet het hem niet. Want iemand die een wonder verricht in mijn naam kan onmogelijk het volgende moment kwaad van mij spreken. Wie niet tegen ons is, is voor ons.' (Marcus 9:38-40).

Ik wens het onze gemeente toe, dat er ruimte is en blijft om de Geest te laten waaien, dat wij als christenen elkaar blijven verrassen door telkens weer creatief te getuigen van geloof, hoop en liefde.

## **Gemeentekroniek**

*Dat heb je soms.  
Je weet je geen raad.  
Je weet niet hoe of wat  
hoe het nu met je gaat.  
Je hebt het helemaal gehad.*

*En juist dan onverwacht  
wat je niet had gedacht  
vind jij je weg terug.  
Zijn hand is een steun in de rug.*

Lied 785 beschrijft hoe God ons een steuntje in de rug kan geven, juist als het leven soms zo zwaar is. Ik bid en hoop dat we dat allemaal mogen ervaren als we het nodig hebben.

P.M. (i.v.m. privacy)

De examenkandidaten hebben inmiddels hun uitslag binnen. In Vollenhove en de rest van het land, konden veel vlaggen met boekentassen worden uitgestoken. Voor allen die geslaagd zijn: van harte gefeliciteerd. En voor wie nog een herkansing moet doen of het volgend jaar nog een keer proberen: succes.

Graag hoor ik het als u/je te maken hebt met vreugde of verdriet; of me wilt spreken, om welke reden dan ook. Ik zie er naar uit om bij u/je langs te komen.

Wanneer er behoefte is aan pastorale aandacht, kunt u/jij ook contact opnemen met één van de ouderlingen. Dat hoeft niet de eigen wijkouderling zijn, u/jij mag zelf een keuze maken. Onze telefoonnummers staan hieronder vermeld.

ds. Douwe Wijmenga	06 5870 0301 – <a href="mailto:predikant@maria-kerk.nl">predikant@maria-kerk.nl</a>
Egbert Duurkoop	06 5364 9985
Gert Hulleman	06 2508 7408
Wouter Verkerk	06 1539 8774
Geke Winters	06 2259 1251

### **Uit de werkkamer**

Inmiddels zijn de drie studie tweedaagsen die ik in mei gevolgd heb voorbij. Drie keer was het buitengewoon inspirerend en leerzaam om samen met collega predikanten aan de slag te gaan met de rijke liederentraditie in het nieuwe liedboek. De eerste keer stonden de Psalmen centraal. De tweede keer ging het over de pinksterliederen en de theologie over de Heilige Geest. En de derde keer hebben we met elkaar nagedacht over hoe je verschillende muzikale stromingen en voorkeuren in de kerkdienst op een doordachte manier kan inzetten in de liturgie.

Ik hoop in het najaar twee leeravonden te organiseren om wat ik geleerd heb, maar vooral om mijn enthousiasme door te geven.

In het vorige Kerkportaal had ik al aangegeven dat we op zondag 19 juni een overstapdienst mogen vieren. Dan nemen Isa Bredewout en Carlijn van Benthem afscheid van de kindernevendienst; zij maken de overstap naar het jeugdwerk. Zij hebben zelf meegeholpen met de voorbereiding

van de feestelijke dienst. Carlijn en Isa krijgen die zondag een opdracht om uit te voeren, zo nodig met hulp van iedereen in de kerk. De huisband zal de samenzang begeleiden.

Een week later, op zondag 26 juni, is er het openluchtspektakel. 's Middags is er in de tuinen van Marxveld een vrolijke viering waarin ik mag voorgaan. Muzikale medewerking wordt verleend door zanggroep Connected. Iedereen is van harte welkom. Deze viering is in het bijzonder geschikt voor mensen die anders misschien niet zo snel een kerkdienst bezoeken.

De zomerperiode komt er al snel aan. Het duurt niet lang meer voordat we de langste dag (en dus ook de kortste nacht) hebben. Veel mensen gaan of zijn op vakantie, om te genieten, om de rust te nemen die nodig is. Voor mij staat de zomervakantie gepland van 16 juli – 14 augustus. Tijdens mijn afwezigheid kan er zo nodig via de kerkenraadsleden contact worden gezocht met een collega predikant.

ds. Douwe Wijmenga

### **Voor de preek uit**

Op woensdag 29 juni van 19.30 - 20.30 uur is er in de Voorhof de laatste keer voor de zomer 'Voor de preek uit'. De afgelopen keren hebben we een fijne en waardevolle bijeenkomst gehad.

Samen lezen we het Bijbelgedeelte dat in de zondag daarop in de dienst centraal staat, in dit geval voor de avondmaalsviering van 3 juli. In een open en ontspannen gesprek verkennen we wat de Bijbeltekst ons te zeggen heeft. We delen met elkaar wat we mooi vinden, waar we vragen bij hebben, wat ons raakt en hoe we het naar het heden kunnen halen. Theologische voorkennis is niet nodig, van elkaar leren kan ook zonder diepgravende studie. Voor mijzelf geven deze gesprekken waardevolle input voor de preek. Wat jullie te vertellen hebben, helpt mij als predikant in de voorbereiding van de preek. Door deze vruchtbare wisselwerking kan ik er nog meer voor de gemeente zijn. Zo wordt de dienst en de overdenking iets van ons samen. Van harte aanbevolen om eens aan te schuiven.

Ik hoop op een mooie opkomst en, meer nog, op gezegende gesprekken. Opgeven is niet nodig.

ds. Douwe Wijmenga

# Kort verslag kerkenraadsvergadering 5 april 2022

Marten leest uit Romeinen 8 en gaat voor in gebed. Gerrit verzorgt vorming en toerusting en leest een tekst uit Mattheus 16. We spreken met elkaar over Jezus en het moment waarop hij zegt wat er met hem gaat gebeuren. Waarom moest Jezus sterven? Na een persoonlijk rondje wordt de agenda vastgesteld. De notulen + actielijst van maart worden goedgekeurd en de notulen van 1 februari ondertekend. De concept-jaarrekeningen 2021 van de Kerk en Diaconie worden toegelicht en aansluitend goedgekeurd en vastgesteld. Aangedragen namen voor nieuwe ambtsdragers worden besproken. En ook wie de kandidaten gaat benaderen. In het Kerkportaal wordt meer aandacht besteed aan wat de taken in het ambt zoal inhouden. Korte terugkoppeling webinar: 'Kerk na corona' door Douwe. Aan de hand van 3 stellingen spreken we met elkaar over dit thema. Over het 1e kwartaal 2022 zijn er gemiddeld rond de 80 streams die rechtstreeks de dienst meekijken en later terugkijken. We vinden het nu van belang dat gemeenteleden de weg naar de kerk ook weer gaan en kunnen vinden. We proberen dit ook uit te dragen als kerkenraad. In het webinar is meegegeven: vergeet niet over God te praten. De diaconie is bezig met thema armoede achter de voordeur en er is aandacht voor Oekraïne. Het pastoraat kan weer meer bezoeken nu, dat is fijn. Jeugdwerk gaat goed, gezien deze tijd van het jaar. Men is weer op zoek naar leiding voor What's up kids (groep 6 tot 8), Paaschallenge wordt georganiseerd voor 12+. De groep 18-25 is nu een groep van 11 tot 12 jongeren, die zich bezighoudt met de organisatie van een diaconaal doel. Douwe kondigt het moment: 'vóór de Preek uit' weer aan. Hij is minder beschikbaar in mei in verband met nascholing. Vanuit de KRM wordt verteld over Scipio en een app. We blikken terug op de diensten en kijken vooruit naar wat nodig is om komende diensten te faciliteren. Er wordt waardering gegeven voor de zangdienst en voor de praisedienst. Karin sluit af met een gezamenlijk Onze Vader.

Het scribaat, Karin IJspeerd en Marcel Muizelaar



### **ZONDAG 19 JUNI – KINDERDIENST**

10:00 uur Ds. Douwe Wijmenga, Vollenhove  
oud. v. dienst José v.d. Linde en Elfriede Metselaar  
collecte Kerk  
organist Johan Bredewout  
koster Herman Laarman en Sietse Dotinga  
b&g Peter  
kind&eredienst Wouter en Anita  
autodienst M. Pot 243358 - H. Roeten 243184  
koffie Jannie

### **ZONDAG 26 JUNI**

10:00 uur Mevr. H. Schotanus, Sint Jansklooster  
oud. v. dienst Gert Hulleman  
collecte Kerk  
organist Anne Kroeze  
koster Jacob van Benthem  
b&g Marcel  
kind&eredienst Gera  
autodienst F.J. Weijs 243392 - K. IJspeerd 861020  
koffie Aaltsje en Sytze

### **ZONDAG 3 JULI - AVONDMAAL**

10:00 uur Ds. Douwe Wijmenga, Vollenhove  
oud. v. dienst Egbert Duurkoop  
collecte Diaconie + Avondmaal Voedselbank Steenwijkerland  
organist Johan Tijssen  
koster Jacob van Benthem  
b&g Peter  
kind&eredienst Marit  
autodienst M. Muizelaar 861020 - H. Roeten 243184  
koffie Bart en Marja





## **ZONDAG 10 JULI**

10:00 uur	Ds. J.A. Dekker, Lemele
oud. v. dienst	Gert Hulleman
collecte	Kerk
organist	Erik Hofstede
koster	Jacob van Benthem
b&g	Boaz en Steven
kind&eredienst	Wouter
autodienst	Jac. v.d. Linde 241213 - J. Boersma 06-46120639
koffie	Mirande

## **Autodienst**

Wilt u gebruik maken van de autodienst, dan kunt u contact opnemen met de eerst dienstdoende chauffeur. U wordt dan gehaald en gebracht.



## **Van harte gefeliciteerd**

P.M. (i.v.m. privacy)

***Een fijne dag gewenst, met degenen die u lief zijn***

### **In jou zie ik een schaduw**

Het werk van jouw handen  
De liefde in je ogen  
In alles wat je elke dag weer  
Voor hen doet

Ligt een tedere zorg  
Oprecht met hen bewogen  
Ook al is het niet  
Je eigen vlees en bloed

Voor altijd sta je naast me  
Als een gift van genade  
Momenten van geluk  
Van zorg en pijn

In jou zie ik een schaduw  
Van hoe een vader  
Door God eens bedacht  
Had moeten zijn

H.E.M.



Bron: [Dagelijksebroodkruimels.nl](http://Dagelijksebroodkruimels.nl)

## Avondmaalcollecte

Op 3 juli hopen wij weer het Heilig avondmaal te vieren  
Het zal een lopende viering zijn deze keer. De avondmaal collecte zal  
deze keer voor de voedselbank Steenwijkerland zijn.  
De Diaconie beveelt deze collecte zeer bij u aan.

De Diaconie.

## Zingen in de zomer diensten

De Evangelisatie commissie zoekt nog iemand die op orgel of piano de  
'Zingen in de Zomer' diensten wil begeleiden. Het gaat om de  
zondagavonden 24 juli en 31 juli (bij 't Akkertien) en 14 augustus bij de  
Johanneskerk in Sint Jansklooster. Aanmelden kan bij  
kenhdriegen@hetnet.nl

## Uitnodiging Overstapdienst



# Bericht van de Kerkrentmeesters

Binnen de commissie van KRM zijn we al enige tijd bezig met het opzetten van de ledenadministratie in nieuwe software genaamd Scipio. Deze ledenadministratie is gekoppeld aan de boekhouding van onze gemeente. Hierdoor kunnen we efficiënter en effectiever werken. De ledenadministratie in Scipio is nu op orde, waarna de administratie van de landelijke PKN (LRP) nog gaat volgen en aansluiting gaat vinden met de gegevens in Scipio.

Henk Winters heeft ruim 30 jaar de ledenadministratie van onze kerk uitgevoerd. Bij de overgang naar een nieuw systeem heeft Henk aangegeven dat hij het stokje wel zou willen over dragen aan iemand anders. Op dit moment bevinden we ons in een tussenfase en is de ledenadministratie tijdelijk in beheer bij het scribaat en de boekhouder. Wanneer een nieuwe ledenadministrateur de administratie gaat overnemen laten wij dit aan de gemeente weten. We zijn persoonlijk bij Henk geweest om hem te bedanken voor zijn jarenlange inzet voor de gemeente. Op Henk kon je altijd een beroep doen! Hij was altijd bereid om bijv. overzichten te verstrekken, etiketten te printen en was up-to-date in de informatie! Henk heeft aangegeven dat hij liever niet bedankt wilde worden waarbij hij in de aandacht komt. Met een bos bloemen zijn we bij hem geweest voor een persoonlijk woord van dank.

Heeft u een vraag of mutatie met betrekking tot de ledenadministratie dan kunt u hiervoor terecht bij de boekhouder.

Commissie van KRM

## **Geslaagden gefeliciteerd**

Afgelopen periode hebben een aantal van onze jeugd gemeenteleden examens gedaan. Wij willen iedereen die geslaagd is bij deze nog een keer van harte feliciteren! Wij wensen jullie allemaal veel plezier en veel succes met jullie volgende stap!

De geslaagden hebben inmiddels een roos en een kaartje ontvangen.

Groetjes, de jeugdouders

## **Beste leden van de Mariakerk,**

We leven op dit moment in een roerige; onzekere en vaak spannende tijd. Ook op financieel gebied kan het zo maar moeilijk worden; de energieprijzen vliegen omhoog; alle boodschappen worden duurder; kunnen we nog wel in onze auto blijven rijden en dan kan het gebeuren dat we wel eens denken hoe we dit allemaal vol kunnen blijven houden; hoe we de eindjes aan elkaar moeten knopen.

Als diaconie hebben we in dezen niet overal zicht op en we willen dan ook een oproep doen aan iedereen die op financieel gebied het heel moeilijk heeft om dit, als je dat wilt, kenbaar te maken bij de diaconie. Samen kunnen we dan kijken of er een oplossing gevonden kan worden.

Ook willen we vermelden dat wanneer er iemand is die, in deze moeilijke tijd, de financiële zaken niet helemaal op orde kan krijgen, wij hierin misschien een rol kunnen spelen; wij hebben iemand met veel expertise op dit gebied.

Uiteraard wordt dit alles zeer vertrouwelijk behandeld, dus als het nodig is, schroom niet om een diaken (Gerrit Weijs; Kees Regelink; Marten van Eerde) te benaderen.

De diaconie

# Breek de code



1=a	5=e	9=i	13=m	17=q	21=u	25=y
2=b	6=f	10=j	14=n	18=r	22=v	26=z
3=c	7=g	11=k	15=o	19=s	23=w	
4=d	8=h	12=l	16=p	20=t	24=x	

1-12-19 7-15-4 15-14-19 15-22-5-18

---

18-15-20-19-1-3-8-20-9-7-5 23-5-7-5-14

---

12-1-1-20 7-1-1-14, 26-15-18-7-20 8-9-10

---

15-15-11 22-15-15-18 19-20-5-22-9-7-5

---

19-3-8-15-5-14-5-14

---



# Gereformeerde Kerk Vollenhove

Kerkgebouw	Bisschopstraat 32
<b>Predikant</b>	Douwe Wijmenga (werkdagen: di-, wo-, vrijdag) predikant@maria-kerk.nl en tel: 06-58700301
Vergaderlocatie	Kerkelijk centrum "De Voorhof", Kerksteeg 1, tel. 241181
Beheerder en reserv.	Herman en Gera Laarman, Bisschopstraat 46, tel. 06-51233901, beheerder@maria-kerk.nl
Kosters	J. van Benthem, Weg v. Rollocate 32, tel. 241942 H. Laarman, Bisschopstraat 46, tel. 241001 W. Winters, R. van Diepholtstraat 2
Kerkenraad	Kerksteeg 1, 8325 BE Vollenhove
Preses	Marten van Eerde, Molenberg 3 tel. 0527-241541 preses@maria-kerk.nl
Scriba	Marcel Muizelaar en Karin IJspeerd, Punter 14, tel. 0527-861020 scriba@maria-kerk.nl
Kerktelefoon	Hein Winters, Steiger 21, tel. 243701
Ledenadministratie	ledenadministratie@maria-kerk.nl
Kerkelijke bijdrage	t.n.v. Geref. Kerk Vollenhove, Rabobankrek.no. NL34 RABO 0301 8211 51 of ING-bankrek.no. NL76 INGB 0000 9386 79
Boekhouder	A. Hulleman boekhouder@maria-kerk.nl adres voor post Kerksteeg 1, 8325 BE, Vollenhove. Tel.nr. 06 46594580
Diaconie	Bankrekeningnr: NL77 RABO 0127969217 Kerksteeg 1, 8325 BE Vollenhove
Zending	Bankrekeningnr: NL77RABO0127969217 o.v.v zending
Verjaardagsfonds	Bankrekeningnummer NL34 RABO 0301821151 t.n.v. Geref. Kerk Vollenhove o.v.v. <u>VERJAARDAGSFONDS</u>
Website Mariakerk E-mail webmaster Redactie Kerkportaal	www.maria-kerk.nl webmaster@maria-kerk.nl Aanleveradres kopij: Reling 4 of per e-mail naar: kerkportaal@gmail.com

Diaconale Vriendendienst Aaltsje Idzenga, tel. 243458





## AGENDA

Datum	Tijd	Activiteit	Plaats
26 juni	14:00 uur	Openluchtspektakel Kerkdienst	Tuin van Marxveld
29 juni	19:30 uur	Voor de preek uit	De Voorhof

Het volgende nummer (16) van Het Kerkportaal  
verschijnt op **7 juli 2022**

De kopij dient **uiterlijk vrijdag 1 juli 2022** aangeleverd  
te zijn. Dit kan (bij voorkeur) per e-mail naar [kerkportaal@gmail.com](mailto:kerkportaal@gmail.com), of getypt  
op A4-formaat, lettertype Tahoma 14pt, of in de brievenbus van **Reling 4,**  
**Vollenhove**

LET OP: bij te laat inleveren wordt uw kopij geplaatst  
in de volgende uitgave!